

Vigerslev Sogns Kirkeblad

Marts 2022 – Nr. 1 – 39. Årgang



Det blev en vellykket julekoncert den 5. december 2021 i Vigerslev Kirke. Dobbeltkvartetten "De Sydfynske Four Jacks og Pigerne" sang julen ind på en meget hyggelig måde.

Side 2-3: Adam og Eva.

Side 4: Kirkekaffe.

Fællessang / foredrag om Jeppe Aakjærs sange.

Side 5: Konfirmationerne.

Side 6: Gudstjenesteoversigten.

Adam og Eva

Adam og Eva var de første mennesker, siger vi. Men de er også de sidste mennesker, de mest moderne mennesker. Adam og Eva er “det moderne menneske” til enhver tid. Det moderne menneske er kendeligt på, at det dårligt tåler nogen over sig. Det spørger nok efter det gode, men vil ikke vide af den gode. Det moderne menneske vil gerne være godt, ja det vil faktisk være bedre end Gud selv. Men at det gode skulle have noget med lydighed at gøre, vil det ikke vide af. Det vil programmeres for det gode, men ikke adlyde den gode. “Gud er kærlighed” siger evangeliet. “Kærlighed er Gud” siger det moderne menneske. Det til enhver tid moderne menneske. “Gud er udtryk for menneskets uendelige evne til at elske” har en moderne tysk teolog sagt. Dette er ikke korrekt, for Gud er ikke udtryk for noget. Nej, Gud er navnet på Gud selv, ligesom Jesus er navnet på frelseren.

Sådan vil Adam og Eva være som Gud til at kende godt og ondt i stedet for at kende det gode ved at lyde Gud. De vil have det gode uden dén gode, dét skabte uden skaberen. Men på den måde bliver det gode til noget ondt. Det bliver et springbræt, hvorved vi svinger os op over vor næste, ja over Gud selv. Så får vi dette “selv” foran alting, som alting til det modsatte. Den selv gode er ikke god, men det modsatte. Den selv kloge er ikke klog, den selv glade er ikke glad, den selv retfærdige er ikke retfærdig, men det modsatte.

“Alt andet er bedre end nærværelsen af dette mørke selv,” skrev den engelsk teolog fra sidste århundrede, F.D. Maurice. “Jeg kan ikke udholde at blive forfulgt af det nat og dag; mærke dets nærvær, når jeg er sammen med andre, og når jeg er alene. At høre dets hviskende stem-

me: hvor du end går, jeg skal gå med dig. Alt andet kan du skille fra, kun ikke fra mig... Den, som har mødt det, er begyndt at vide, hvad synd er, som ingen ord eller forklaringer kan lære ham... og befrielsen vil ikke være fuldbyrdet, før han kan sige, med ordenes sande og fulde mening: “Fader, jeg har syndet imod dig”. Som det hedder i den gamle bodssalme (Ps. 51.) “Mod dig, mod dig alene har jeg syndet”. Ikke mod et sæt regler, ikke mod et ideal, ikke mod verdensordenen, men mod dig.

Det er befrielsen fra dette selv, det gælder. Al anden befrielse, politisk, økonomisk, helbreds-mæssig er foreløbig, så godt det end kan være. Tilbage bliver den egentlige undertrykkelse,



selvundertrykkelsen. Det er den dybe modsigelse, mennesket befinder sig i: når selvet sættes over alt andet, bliver det sin egen undertrykker. Som sin egen Gud bliver mennesket sin egen undertrykker, og andre med.

Her nytter ingen belæring, ingen oplysning, intet program, ingen metode. For det kan straks tages i selvets tjeneste. Her hjælper det gode ikke, men kun den gode. Her frelsen ham, som bærer navnet på frelsen. Dét er frelsen fra selvet, at der er en, der er os nærmere end selvet. Ikke en lære eller filosofi at grunde på, men et navn at kalde på. Som barnet kalder på sin mor, som den elskende nævner den elskedes navn. Men moderen kan blive borte for barnet, der kalder, og den elskede kan blive borte fra den, der nævner navnet. Men det er umuligt, at frelsen kan blive borte for den, der nævner hans navn. For det er Gud selv, der har givet ham

det. Derfor er han og navnet uadskillige, og hvad Gud har sammenføjet, skal et menneske ikke adskille. Det er ikke os, der skal forbinde ham med hans navn ved vor fantasi eller følelse. Det er allerede gjort, længe før vi nævner det. Vi gentager kun det navn, Gud har givet ham. Vi tager kun Gud på ordet, når vi nævner Jesu navn, Guds frelse.

Da menneskene ville være som Gud til at kende godt og ondt, blev Gud som en af os. Han gik ind imellem os og dette mørke selv, som vi forfølger os selv med. Der blev ikke mere plads til det mellem ham og os. Vel rører det stadig på sig, men det har mistet sin ret, det får ikke mere lov til at trænge ind mellem bark og ved, som der står i en julesalme. Det har fået nådestødet.

Rudolph Arendt.



Palmesøndag

10. april kl. 9.30

Efter gudstjenesten i Langesø Skovkapel byder menighedsrådet på et let traktement i Køreladen.

Fællessang/Foredrag om Jeppe Åkjærs sange i Langesø Kapel

Onsdag den 18. maj kl. 19.00

Ægteparret Niels og Lene Erhardt vil fortælle om Jeppe Aakjær og hans sange samt styre fællessangen.

Arrangementet er et samarbejde mellem Vigerslev Menighedsråd og Seniorklubben Livstræet.

Alle er velkomne!

Pris pr. person inkl. en forfriskning kr. 50,-



Konfirmationerne

Vigerslev kirke søndag den 24. april 2022 kl. 9.30.

Frederikke Tøffner Andersen
Hedvig Damsbo
Ida Munk Gaba
Isabella Angelina Ihler Hjertholm
Asbjørn Woller Stachg
Erik Alexander Martinez Soteldo
Gustav Brandt Christensen
Gustav Kyed
Laurits Schmølcher Vestergaard
Marius Løkke Hansen

Fiona Svangren Wulff
Freja Buur Kragh Sørensen
Julie Lahrman Slotsager
Kathrine Keller
Kristina Lund Madsen
Maja Kirstine Lundholm Madsen
Nana Bagger Nordenbæk
Anton Markvard Grønfeldt
Gustav Thorborg Hansen
Johan Hartvig Panduro Kruse
Lucas Samuel Brodersen Holm
Malthe Have Østergaard

Vigerslev kirke søndag den 24. april 2022 kl. 11.00.

Maja Sheng Kirk Uggerhøj
Rosa Lund Clausen
Rose Mynte Lundig Marzen
Stella Clausen Kortbæk
Oskar Emil Saerens Simonsen
Sigurd Wolfgang Lassen
Simon Agerbeck Mortensen
Sylvester Juul Hansen
William Slettemose Conradsen

Vigerslev kirke søndag den 1. maj 2022 kl. 11.00.

Kirstine Fruerhøj Helle
Maja Mathilde Nyrnberg Rathe
Mia Catrine Jensen Pedersen
Olivia Caroline Kristiansen
Ronja Marcella Heldal
Sara Frederiksen Linderoth
Sofie Amalie Balfour
Viktoria Egebro Johansen
Niklas Christian Ellekjær Lamp
Emil Chrono Knudsen
Sander Chrono Knudsen
Sigurd Valther Larsen
Tue Søndergaard Andersen
Victor Wennerstrøm Pedersen

Vigerslev kirke søndag den 1. maj 2022 kl. 9.30.

Annika Riis Nicolaisen
Celina Svangren Wulff

Gudstjenester



*Langesø Skovkapel.
Foto: Jørn KaltoftNielsen*

20. februar 2022	kl. 9.30	Vigerslev Kirke	Seksagesima
27. februar 2022	kl. 11.00	Langesø Skovkapel	Fastelavn
6. marts 2022	kl. 11.00	Langesø Skovkapel	1. søndag i fasten
13. marts 2022	kl. 9.30	Langesø Skovkapel	2. søndag i fasten Tine Højlund Lorenzen
20. marts 2022	kl. 9.00	Vigerslev Kirke	3. søndag i fasten
27. marts 2022	kl. 11.00	Langesø Skovkapel	Midfastesøndag
3. april 2022	kl. 9.30	Langesø Skovkapel	Mariæ bebudelsesdag
10. april 2022	kl. 9.30	Langesø Skovkapel	Palmesøndag.
14. april 2022	kl. 11.00	Langesø Skovkapel	Skærtorsdag
15. april 2022	kl. 9.30	Vigerslev Kirke	Langfredag
17. april 2022	kl. 11.00	Vigerslev Kirke	Påskedag
18. april 2022	kl. 11.00	Langesø Skovkapel	Anden påskedag
24. april 2022	kl. 9.30	Vigerslev Kirke	1. søndag efter påske Konfirmation
	kl. 11.00	Vigerslev Kirke	Konfirmation
1. maj 2022	kl. 9.30	Vigerslev Kirke	Konfirmation
	kl. 11.00	Vigerslev Kirke	Konfirmation
8. maj 2022	kl. 19.00	Langesø Skovkapel	