

# Vigerslev Sogns Kirkeblad

Marts 2024 – Nr. 1 – 41. Årgang



*Foto: Jørn Kaltoft-Nielsen*

## Jagtgudstjenester

Veflinge-Vigerslev jagtforening og menighedsrådet har ni gange afholdt jagtgudstjeneste, hvor jagthornenes signaler er en del af gudstjenestens forløb.

Læs nærmere side 2.

## Menighedsrådsvalg 2024

Læs nærmere side 3.

## Årets Ældre/Senior udflugt

I år til Sønderborg – onsdag den 12. JUNI kl. 09.30- ca. 18.00.

Læs nærmere side 3.

# Jagtgudstjenester

Fotos: Jørn Kaltoft-Nielsen

Veflinge-Vigerslev jagtforening og menighedsrådet har ni gange afholdt jagtgudstjeneste, hvor jagthornenes signaler er en del af gudstjenestens forløb. Jagtgudstjenesten foregår altid den 1. søndag i februar i Langesø Skovkapel. I år blev gudstjenesten, der var den niende af sin art, dog holdt i Vigerslev kirke på grund af renoveringen i Langesø Skovkapel.

Det var Jan-Åge Nielsen, der i sin tid kom med ideen. Det er også Jan-Åge og Peter fra forsamlingshuset, der har været kokkene igennem alle årene.



*Gudstjenesten afsluttes altid med Jægerragout på ris og dertil øl og rødvin ad libitum.*

# Menighedsrådsvalg 2024

Den 14. maj skal der afholdes orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalget. Tid og sted bliver annonceret senere.

Den 17. september skal der afholdes Valgfor-samling. Tid og sted vil blive annonceret senere. Hvis, der bliver et egentlig menighedsrådsvalg, skal det afholdes den 19. november. Det siddende menighedsråd håber, at der er folk i sognet, der går med tanken om, at det

kunne være interessant at vide noget mere om Menighedsrådets arbejde.

Skulle det være tilfældet er man meget velkommen til at kontakte Morten Aarup-Kristensen tlf. 40 19 80 92, Greta Kaltoft Nielsen tlf. 23 35 21 10, Vagn Rokkjær Andersen tlf. 29 17 45 30 eller Hans Sørensen tlf. 21 39 47 23 for yderligere oplysninger.

## Årets Ældre/Senior udflugt

I år til Sønderborg – onsdag den 12. juni kl. 09.30- ca. 18.00.

Vi håber rigtig mange igen har lyst til at deltage i den årlige tur. Vi skal køre med bus til Sønderborg, hvor vi skal indtage vores frokost på Restauranten Colosseum, som ligger helt ned til havnefronten i Sønderborg. Vi skal have ”Fidde’s” livret. En ret som efter sigende var Kong Frederik d. 9. livret.

Efter frokost skal vi se de forskellige udstillinger på Sønderborg Slot og Museum. Her slutter vi af med kaffe og sønderjydsk rugbrødslagkage.

### Program

**Kl. 09.30**

Afgang med bus fra Langesø Hallerne

**Kl. 11.30**

Ankomst til Sønderborg

**Kl. 12.00**

Frokost på Restaurant Colosseum

**Kl. 13.30**

Udstillingerne på Sønderborg slot og museum

**Kl. ca. 15.00**

Kaffe og lagkage på museet.

**Ca. kl. 15.30**

Retur til Morud med bus (med lille pause undervejs)

**Ca. kl. 18.00**

Hjemme igen ved hallen (arrangementet slutter her) Pris 375 kr. pr. person (alt incl. minus drikkevarer)

Turen er for alle og man kan tilmelde sig på mail eller telefon til:

Lars Gregersen: [lagr@mail.dk](mailto:lagr@mail.dk)

eller tlf. 40 18 54 15

Hans Sørensen: [hsoer@km.dk](mailto:hsoer@km.dk)

eller tlf. 21 39 47 23

Mette Mathiesen: [mette.mathiesen@mail.dk](mailto:mette.mathiesen@mail.dk)

eller tlf. 40 57 62 55

# Renoveringen af Langesø Skovkapel

Fotos: Jørn Kaltoft-Nielsen

Det går planmæssigt med renoveringen af Langesø Skovkapel. Som det fremgår af billederne på disse sider, er det indre af kirken på nuværende tidspunkt en stor og meget beskidt arbejdsplads. Det skyldes den omfattende afrensning af væggene. Når den del af arbejdet er gjort færdig vil der blive pudset op og malet. Senere i forløbet skal trægulvene afrensnes og males. Sidst i forløbet bliver der opsat nye radiatorer under bænken inden, der afsluttes med belysningen og udsmykningen.



*Der har været travlt med renoveringen.*

Desværre var Langesø Skovkapel genstand for hærverk i forbindelse med nytåret. Det blev detoneret noget fyrværkeri med så meget sprængstof i, der havde så stor styrke, at det sprængte hul i den nederste del af den massive egetræsdør. Der har virkelig været tryk på. Døren er for nuværende taget ned og sendt til reparation.

Man kan mene, hvad man vil om hærværksmænd og alle deres gerninger og al deres væsen; det egner sig ikke til at sætte på tryk her. Når det skulle være, så kom det på et belejligt tidspunkt. Hærværket skete nemlig to dage før kirken alligevel skulle lukkes med henblik på renovering. Tak for det hensynsfuldt udvalgte tidspunkt.

## Genåbningen

Søndag den 9. juni kl. 11.00 bliver der officiel genåbning af Langesø Skovkapel. Biskop Mads Davidsen er søndagens prædikant. Efter gudstjenesten vil der være et traktement i og omkring Køreladen. Vi håber på, at mange har lyst til at deltage, når vi kommer dertil.



*Hans Sørensen står sammen med pensioneret bygningsingeniør og kirkeværge Vagn Andersen, Bredbjerg. Vagn Andersen er den i menighedsrådet, der tager sig af alt omkring renoveringen af Langesø Skovkapel.*

# Himmeriget

Fotos: Jørn Kaltoft-Nielsen

Himmeriget, det er vores forhold til Gud. Himmeriget er ikke et sted. Himmeriget, der er et forhold. På samme måde er det med familien. Familien det er ikke fødehjemmet, det er heller ikke adressen på huset, hvor vi boede. Familien, det er de mennesker, der bor i huset. De mennesker, der vil have et forhold til én, fordi man er i familie med dem... Barndomshjemmet og adressen er ikke noget i sig selv. Mor og far skal være der. Og de skal optræde som mor og far. Og vi selv – ja vi skal have lov at være mor og fars barn.

Opfører mor og far sig som rigtige forældre, så kan vores barndomshjem være i nogle situationer være et himmerige. Et sted, hvor der er lykkelige stunder. Et sted, hvor tiden går i stå. Hvis ikke mor og far forstår at være mor og far, så kan vores barndomshjem være et helvede. Himmel og helvede. Begge dele sætter sine spor, der ikke kan slettes. Barndommen kan være kilden til livets lykke og barndommen kan være det modsatte; et helvede, der aldrig vil slippe sit tag.

Altså, Himmeriget er ikke en adresse, ikke et sogn, ikke en kommune, ikke en landsdel og slet ikke et land. Himmeriget er et forhold. En relation. Nogen man har udfoldet sit liv sammen i fællesskab med andre mennesker. Det er i fællesskabets forhold, at livet har sin indre og ydre vækst.

Livet vækst og livet udfoldelse er en Guds gave, der finder sted mennesker imellem. Sådan er det i samfundet, i familien, i kirken.

Livets vækst og livets udfoldelse er en Guds gave.

Da jeg var omkring 10 år gammel, erhvervede min far en bådplads ved Silistria syd for Aarhus. Far erhvervede sig også en 15 fods glasfiberjolle. Og dertil et antal fiskegarn, et laksegarn, et sildegarn og en hummertegner.

Vi satte garnene fredag eller lørdag sidst på dagen, og vi tog dem op tidligt næste morgen. Far ordnede fiskene, og jeg redte garnene op. Far var verdensmester til at ordne fisk. Flad-fisk, torsk, stenbidere; det var ikke noget problem for ham. Når vi var på ferie, købte han levende ål og ordnede dem helt uden besvær.

Investeringen i båd og grej var alle pengene værd. Vi glemte tid og sted. Aarhusbugten kunne være blikstille om morgenen. Solopgangen kunne være uforglemmelig. Vandet var klart. Vi kunne se fiskene i garnet, inden de kom op til overfladen, når garnet blev trukket op.

Der var mange forskellige typer oplevelser. Dage med god fangst. Dage, hvor den eneste fangst var tang og atter tang, som det to timer at rense ud af garnene.

Der var rødspætter, skrubber og isinger. Isinger, der var meget små og helt gennemsigtige.

Ved ganske særlige lejligheder var der en havørred i ørredgarnet. Behøver jeg at sige, at vi dengang satte ørredgarnet helt ind til kysten. Det kunne god give konflikt med de lystfiskere, der gik på stranden og fiskede efter de samme ørreder. En enkelt gang var der en hummer i hummertegneren.

*Fortsætter side 6.*



Det bedste ved fiskeriet var, at jeg glemte alt om livets trængsler. Trakasserierne i familien, genvordighederne i skolen, den dårlige samvittighed over lektier der ikke blev lavet. Alt det, der kan gøre livet surt for en dreng. Der var stunder, hvor jeg glemte alt det der. Stunder, hvor jeg var et hundrede procent opslugt af den natur, som vi befandt os midt i. Når vi fiskede, opstod der situationer, hvor vi befandt vi os i en slags tidslomme, hvor alt andet blev lige gyldigt.

Det vigtigste i livet er selvforglemmelsens lykkelige stunder.

Min far var i stand til at glemme tid og sted. Da han blev pensioneret, meldte han sig ind i Aarhus lystfiskerklub. Så gik han langs med åerne omkring Aarhus og fiskede efter bækørreder. Han kunne være afsted en hel dag. Når han kom hjem, havde han ikke talt med nogen, men han havde sagt hej til en, der kom forbi. Min far kunne gå i sin egne tanker og fiske en hel dag og glemme alt om tid og sted.

Preben Kok, en kendt præst og sygehuspræst, der bor i Vejler siger, at vores forhold til Gud handler meget om vores forhold til vores far. Det synspunkt har været en øjenåbner for mig. Min far kunne være naturlig, venlig og varm. Det er det billede Kristus giver af vores himmelske fader. Himlens og jordens skaber. Vækstens skaber. Min far var naturlig, venlig og varm. Gud er kærlighed, tidsforglemmelse og evighed. Det passer sammen.

Evigheden møder vi i det lykkelige nu, hvor vi glemmer tid og sted. Evigheden møder vi i evigheden.

Gud er kærlighed, tidsforglemmelse og evighed. Det er sandt nok, men der også er alt det, der smerter. Der er den lidelse, som vi må tale

i vores eget livsforløb. Der er også den lidelse, som vi er vidner til, når vi ser på verdens gang og begivenheder. Ethvert redeligt og ordentligt menneske rammes af forargelse og vrede. Vi har ret til at sige: Hvor helvede er Gud henne blandt Gaza stribens børn. Vi har ret til at sige Hvor helvede er Gud henne blandt børnene i Ukraine. Det er uanstændigt, hvis vi bare ser på vores egen liv og lykke og lukker øjnene for, hvad der foregår i verden omkring os. På den anden side, så går vi i stykker, hvis vi tager alt ind. Hvis vi tager alt på os. Hvis vi tager mere end det, der er vores eget – personligt.



### **I må spørge mig:**

Tror du på Gud Hans.

Ja det gør jeg, når jeg er sammen med mine børnebørn på nær, når de er helt umulige.

Tror du på Gud, Hans:

Nej det gør jeg ikke, når jeg ser tv-avisen... nyhederne – der er Gud borte indtil den afsluttende humor-pep-historie om, at vintergækkerne har stukket hovedet frem rundt i landets mange skovbunde.

Preben Kok anbefaler, at vi skælder Gud ud. Lidelsens problem er en skideballe værd. Vores sind og sjæl har det bedste, hvis vi ikke læserne alle forfærdelighederne i nyhederne. Vores sind og sjæl har det bedste, hvis vi ikke ser, hvordan det er børnene, der betaler prisen i Gasa, i Ukraine, i virkeligheden.

Jeg er et lykkeligt menneske. Jeg er nemlig ved at blive gammel. Når man bliver gammel, må man gå i barndom. Man må bruge tid på det, der interesserer en. Man må tage den med ro. Man må være lykkelig ved tanken om sine børnebørn. Man må glemme tid og sted.

Jeg er blevet gammel. Det betyder, at jeg lader Gud om at bære lidelsens problem. Jeg kan ikke bære verdens forfærdelighed – hverken i Gaza, i Ukraine, – ingen steder – heller ikke i Danmark.

Jeg er Gud taknemmelig, fordi jeg får lov til at være en lykkelig gammel mand.

Jeg er Gud taknemmelig, fordi jeg har opgivet at forstå denne verdens ulykke og forfærdelighed.

Gud er kærlighed. Gud må bærer forfærdeligheden. Og Gud er Gud, så vi kan være naturlige mennesker fra fødsel til død.

Preben Kok minder os om, at vi kan hengive os til naturen. ”Guds egen natur”. Han giver et eksempel, der stammer fra Emil fra Lønneberg.

Emil spørger Tyttebær-Maja: ”Hvorfor er der så mange blomster på engen?” Hun svarer: Fordi du skal glæde dig over dem!”

Preben Kok siger, at naturen skal nydes, fordi den er en gave til hver levende sjæl i denne verden og han siger, at naturen er et sted, som man kan gøre noget ved, og at den er et sted, som man kan gøre noget i. Endelig er naturen et tegn på noget, der er uendelig meget større end dig selv. Noget, der kan fylde os på en særlig måde, når hengiver os til den.

Gør dig selv den tjeneste at begive dig ud under nattehimmels stjerner. Lad dit liv berige i Guds uendelig natur. Lev dit liv med dit egen væsen og din egen natur, som den givet er af Gud i Kristus Jesus.

*Hans Sørensen.*



*Organist Line Højlund som spiller orgel i vore kirker, men også gerne sætter sig ved klavererne i kirkerne.*

# Gudstjenester

**10. marts 2024.**

9.30. Vigerslev kirke.

**17. marts 2024.**

9.30. Vigerslev kirke.

**24. marts 2024.**

Palmesøndag.

9.30. Vigerslev kirke.

**28. marts 2024.**

Skærtorsdag.

9.30. Vigerslev kirke.

**29. marts 2024.**

Langfredag.

9.30. Vigerslev kirke.

**31. marts 2024.**

Påskedag.

11.00. Vigerslev kirke.

**1. april 2024.**

Andenpåskedag.

11.00. Vigerslev kirke.

**7. april 2024.**

9.30. Vigerslev kirke.

**14. april 2024.**

11.00. Vigerslev kirke.

**21. april 2024.**

Vigerslev kirke kl. 9.30 ved  
Lotte Zarlang.

**28. april 2024.**

Vigerslev kirke konfirmation

9.30 og 11.00.

**5. maj 2024.**

Vigerslev kirke konfirmation

9.30 og 11.00.

*Langesø Skovkapel.*

