

Vigerslev Sogns Kirkeblad

Maj 2024 – Nr. 2 – 41. Årgang



Foto: Jørn Kaltoft-Nielsen

Genåbning af Langesø Skovkapel

Læs nærmere side 2.

Menighedsrådsvalg 2024

Læs nærmere side 2.

Årets Ældre/Senior udflugt går i år til Sønderborg

Læs nærmere side 3-4.

Sangafteinen om Sigfred Pedersen

Læs nærmere side 4.

Undfangelse og forløsning

Læs side 5-6.

Gudstjenester

Læs side 7.

Genåbning af Langesø Skovkapel

Fotos: Jørn Kaltoft-Nielsen

Renovering af Langesø Skovkapel har stået på siden begyndelsen af januar 2024. Renoveringen har indtil videre kørt efter planen. Den officielle genåbning af Langesø Skovkapel sker søndag den 9. juni kl. 11.00. Biskop Mads Davidsen står for gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der sammenkomst i Køreladen, hvor menighedsrådet er vært med et let traktement.



Fra venstre: Lars fra Theis Illumination, Thomas og Jesper fra Morud El og VVS er i gang med at montere LED lys ved alteret.



Vi håber at mange af sognets beboere vil være med til at gøre genåbningen af Langesø Skovkapel til en festlig dag.

På menighedsrådets vegne.
Kirkeværge
Vagn Andersen, Bredbjerg.

Menighedsrådsvalg 2024

Den 14. maj skal der afholdes orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalget.

Mødet foregår i konfirmandstuen Granbakken 11, Morud kl. 18.00. Den 17. september afholdes Valgforsamling. Valgforsamlingen foregår i Køreladen ved Langesø Skovkapel.

Det siddende menighedsråd håber, at der er folk i sognet, der går med tanken om, at det

kunne være interessant at vide noget mere om Menighedsrådets arbejde.

Skulle det være tilfældet er man meget velkommen til at kontakte Morten Aarup-Kristensen tlf. 40 19 80 92, Greta Kaltoft Nielsen tlf. 23 35 21 10, Vagn Røkkjær Andersen tlf. 29 17 45 30 eller Hans Sørensen tlf. 21 39 47 23 for yderligere oplysninger.

Årets Ældre/Senior udflugt går i år til Sønderborg

Fotos: Jørn Kaltoft-Nielsen

Vi håber rigtig mange igen har lyst til at deltage i den årlige tur.

Onsdag den 12. juni kl. 09.30 til ca. 18.00.

Vi skal køre med bus til Sønderborg, hvor vi skal indtage vores frokost på Restauranten Colosseum, som ligger helt ned til havnefronten i Sønderborg. Vi skal have "Fidde's" livret. En ret som efter sigende var Kong Frederik d. 9. livret.

Efter frokost skal vi se de forskellige udstillinger på Sønderborg Slot og Museum. Her slutter vi af med kaffe og sønderjydsk rugbrødslagkage.

Program

Kl. 09.30 afgang med bus fra Langesøhallen

Kl. 11.30 ankomst til Sønderborg

Kl. 12.00 frokost på Restaurant Colosseum

Kl. 13.30 Udstillingerne på Sønderborg slot og museum

Kl. ca. 15.00 Kaffe og lagkage på museet.

ca. kl 15.30 retur til Morud med bus (med lille pause undervejs)

ca. kl. 18.00 Hjemme igen ved hallen (arrangementet slutter her)

Fortsætter side 4.



Pris 375 kr. pr. person
(alt incl. minus drikke-
varer)

Turen er for alle og man
kan tilmelde sig på mail
eller telefon til:

Lars Gregersen:
lagr@mail.dk
eller tlf. 40 18 54 15

Hans Sørensen:
hsoer@km.dk
eller tlf. 21 39 47 23

Mette Mathiesen:
mette.mathiesen@
mail.dk
eller tlf. 40 57 62 55



Sangaftenen om Sigfred Pedersen

Den planlagte sangaften om Sigfred Pedersen er flyttet til mandag den 16. september kl. 19.00. Vær opmærksom på, at aftenen afholdes i Langesø Skovkapel. ”De Fynske Nyhavnerere” vil synge sange og viser af den kendte dansker.

Livstræet og menighedsrådet står for arrangementet, og de sørger også for et let traktement.

Undfangelse og forløsning

Fotos: Jørn Kaltoft-Nielsen

I Johannesevangeliet står der:

Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.” Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med.

Ingen ved, hvem evangelisten Johannes er. Man kender kun navnet Johannesevangeliet. Vi kender ikke forfatteren til gengæld, står det klart, at forfatteren kender noget til historiens gang. Han ved, at disciplen Peter Simon Peter blev arresteret af myndighederne i Rom. Han ved at Peter blev dømt til døden, bundet og ført til halshugning. Det skete i Rom i det Herrens år 64, men den sindssyge Nero var kejser. Traditionen siger, at Simon Peter blev begravet i det område, hvor Peterskirken ligger.

Simon Peter var den første discipel, der blev kaldet af Jesus. Simon Peter ved med hele vejen. Han oplevede undfangelsen og forløsningen af den nye tro.

Undfangelse og forløsning er grundlæggende størrelser i alle livets forhold. Ethvert menneskes liv er baseret på undfangelse og forløsning. Enhver har sin undfangelse i moders liv og sin forløsning i fødslen. Det er klart. Men der er også den abstrakte forståelse af undfangelsen og forløsningen. Man kan undfanges en ide.... Og man kan forløse ideen ved at realisere den. Enhver fornyelse bærer en undfangelse og en forløsning i sig. Sådan er vi blev til og sådan bliver vi til igen og igen i alle livets faser.



Forløsningen er det vigtigste i livet – og samtidig et forhold, som vi slet ikke har nogen indflydelse på. Vi kæmper for, at det spæde barn skal overleve fødsel og forløsning, men vi bestemmer det ikke. Vi kæmper for at vore børn, og dem vi elsker skal gennemleve livet, så de også forløses til lykkelige stunder i alle livets faser, men vi bestemmer det ikke. Vi ønsker vores børn og børnebørn det bedste, på samme måde, som vi ønsker vores gamle forældre det bedste. Vi kan gøre så meget, som der ligger i vores magt – og ikke mere. For i den sidste ende er det ikke os, der er herre over livets strøm – og livets gang. Ikke os, der er herrer over livets skelsættende forløsninger. I den sag er vi overladte til at stole på Guds nåde og gode vilje.

Derfor beder vi fadervor, når det lille barn døbes på samme måde, som vi beder fadervor, når et ældre menneske er sovet ind og har fået

Fortsætter side 6.

fred. Vi beder fadervor ved indgangen til livet og ved livets udgang – som et tegn på, at vi er omfattede af Gud i livet og i døden. Nu og i evighed

Inden for disse rammer har vi vort livs år og forløb. Et liv, hvor vi må gøre alle hånde erfaringer. Glæder og sorger. Medgang og modgang. Et liv, hvor vi – som de mennesker vi er – må tåle vore op - og nedture. Et liv, hvor vi må gøre vore erfaringer. De fleste mennesker må tåle deres del af sorg, modgang og sygdom - men heldigvis er det også de fleste menneskers lod at opleve deres lykkelige stunder. I de lykkelige stunder forløses vi.

I de lykkelige stunder går tiden i stå, som en mindelse til den evighed, der er den sidst og den ypperligste forløsning. Den forløsning vi så inderligt kan trænge til, når vort livs dage er levet til ende.

Vi skal altid holde os for øje, at uanset, hvordan vort liv forløber, så forkynder Evangeliet at Gud omfatter os. Det forkynder os, at der ikke er personsanseelse og forskel overfor Gud. Langt eller kort liv. Lykkelige stunder eller ej. Over for Gud står vi lige. På vor yderste dag. Den dag, hvor vi få fred i Gud lyder velsignelsen over os. Den velsignelse, der lød over os den første gang på vor dåbsdag. Den velsignelse, der lyder og gælder fra evighed og til evighed.



Gudstjenester

12. maj 2024.

9.30. Vigerslev kirke.

19. maj 2024.

11.00. Vigerslev kirke.
Pinsedag.

20. maj 2024.

11.00. Vigerslev kirke.
Anden pinsedag.

26. maj 2024.

10.30. Vigerslev kirke.

2. juni 2024. Søndag.

9.30. Vigerslev kirke.

9. juni 2024.

11.00. Langesø Skovkapel.
Officiel genåbning.
Biskop Mads Davidsen står
for gudstjenesten.
Menighedsrådet er vært ved
et let traktement i Køreladen
efter Gudstjenesten.

16. juni 2024.

9.30. Langesø Skovkapel.

23. juni 2024.

9.30. Vigerslev kirke.

30. juni 2024.

9.30. Langesø Skovkapel.

7. juli 2024

13.00. Vigerslev kirke ved
Neel Christiansen.

14. juli 2024

9.30. Vigerslev kirke ved
Neel Christiansen.

21. juli 2024

13.00. Langesø Skovkapel
ved Neel Christiansen.

28. juli 2024

9.30. Langesø Skovkapel ved
Neel Christiansen.

4. august 2024.

9.30. Langesø Skovkapel.



Langesø Skovkapel. Foto: Jørn Kaltoft Nielsen