

Vigerslev Sogns Kirkeblad

November 2022 – Nr. 4 – 39. Årgang



Side 2-3-4: Erfaringens vej

Side 5-6: Dåbsservietter

Side 7: Gudstjenesteoversigten

Erfaringens vej

Som ung mand rejste Paulus fra sin hjemby Tarsus, der lå i det nuværende Tyrkiet ud til Middelhavet og til Jerusalem. Paulus familie var diasporajøder, hvilket vil sige: jøder, der boede uden for Israel. Formålet med rejsen til Jerusalem var at uddanne sig som jødisk præst. Paulus ophold i Jerusalem tog sin begyndelse ganske få år efter korsfæstelsen af Jesus. De kristne var endnu en ganske lille minoritet midt iblandt et stor jødisk flertal.

Paulus lagde aldrig skjul på, at han som ung jøde hadede disse Jesus-tilhængere, der påstod at Jesus var opstanden, og at han var Kristus eller Messias. Paulus hadede dem så meget, at han reagerede med had og vold. I sine breve, som han skrev senere i livet, omtaler han det selv med stor fortrydelse og i Apostlenes gerninger, der er skrevet af evangelisten Lukas, kan man læse, at Paulus var med første gang, hvor der var stening og forfølgelse af kristne i Jerusalem. Det har været omkring år 37.

Paulus levede selv i den tro og overbevisning, at han var i en god sags tjeneste, mens han deltog i forfølgelsen af de kristne. Pludselig, mens han var på vej til Damaskus for at forfølge og fordrive kristne der, væltede hele kort-huset for ham. Han hørte Guds stemme. Han blev blind. Han indså sin fejl. På et splitsekund gik det op for ham, at Gud ikke er en vred og straffende Gud, men nærmere livet kærlige kilde og oprindelse. Det gik op for ham, at ethvert menneske er kaldet til at være menneske på godt og ondt.

Det fik Paulus til at forlade jødedommen og den magtfulde jødiske elite i Jerusalem. Han gik over til det kristne mindretal, og han brug-

te de næste 15-20 år på at forkynde Kristus som Guds levende billede. Det bragte ham vidt omkring; Tyrkiet, Grækenland, Rom, og det gav ham fjender, der stræbte ham efter livet. I år 64 blev han halshugget i Rom under Kejser Neros sindssyge diktatur. Få år forinden havde han skrevet således til sine kristne venner i den græske by Korinth:

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

Så længe vi lever, fornyes vi i vort indre menneske. Det gør vi, hvis vi er levende sjæle. Det gør vi om Gud vil. De største udfordringer i livet kommer der, hvor vi ikke fornyes. De største udfordringer i livet kommer der, hvor vi ikke evner at tage ved lære af vores erfaringer.

Altså, om Gud vil, så fornyes vi i vort indre menneske igennem hele livet. Dag for dag, uge for uge og år for år. Det er erfaringens vej Paulus taler om. Og Paulus ved, hvad han taler om. Det plagede ham, at han havde forfulgt kristne. På den måde havde Paulus aktier i det, der er almindelig menneskelig erfaring. Han ved fra sig selv, hvorledes erfaringens vej vender vores perspektiv. Det standpunkt og den holdning vi har tidligt i livet, kan senere i livet være forvandlet til ukendelighed. Det fleste af

os har tidligere i livet stået for noget eller gjort noget, som piner os og som vi gerne ville kunne gøre om. Altså, erfaringens vej har ændret på noget i os.

Det hænder nemlig, at ansvarsløshed forvandles til dybt forankret ansvarfølelse. Det hæn-

Fortsætter side 4.

Hans Sørensen i Langesø Skovkapel. Foto: Jørn Kaltoft-Nielsen.



der, at følelseskulde forvandles til hjertevarme. Det hænder, at fortvivlelse og rodløshed forvandles til en dybt forankret identitet. Disse forskellige former for forvandlinger er absolut ikke nogen selvfølge. På den anden side er det heller ikke forvandlinger, der på forhånd kan udelukkes.

I en vis forstand er vi jo alle kaldede til at være en slags mønsterbrydere.

Det kan gå sådan, at livet bliver til en slags livet skole. Det kan gå sådan, at hver eneste dag i vort liv også bliver til en dag i denne livets skole. Og det forunderlige ved denne skolegang er at livet forgår mens det står på. For hver dag vi er til stede, er der en dag mindre at tage af. Samtidig med at vi bliver ældre og klogere på livet, ja så bliver der mindre og mindre tilbage af det.

På sin egen forunderlige måde er forgængeligheden og den forestående død således grundla-

get for fornyelsen. Det ses af alle forhold. F.eks. Jesus der dør – og der opstår en ny religion. Vi ser det også på vort personlige plan. Hver gang vi træder ind i et nyt livsafsnit eller nye vilkår i vores tilværelse, så mister vi en uskyld. Af dette tab og af denne undergang, opstår der nyt livsafsnit med fornyelse i sind og sjæl.

Livsafviklingen og livsudfoldelsen er to sider af samme sag. Livsafviklingen og livsudfoldelsen er sat i ramme af Guds levende billede, Kristus. Når vi fødes og døbes, lyder fadervor og velsignelsen over os. Når vi bæres til vores sidste hvilested, lyder det samme fadervor og den samme velsignelse over os, som et tegn på, at vi er omfattede af Gud i Kristus både i dette levende og lykkelige nu og i al evighed.

Hans Sørensen.



Vigerslev Kirke. Foto: Jørn Kaltoft-Nielsen.

Dåbsservietter

Umiddelbart efter at præsten har døbt et lille barn i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, bliver dets pande tørret med en hvid stofserviet, som kirketjeneren har anbragt på kanten af døbefonten.

Med jævne mellemrum er det hændt, at en familie selv har medbragt en lille strikkeserviet, hækket eller brodereserviet til formålet. På den måde er der noget håndgribeligt, som den døbte sidenhen, kan have til minde om sin dåb.

I forbindelse med Langesø Skovkapels 150-års jubilæum i 2020 tilbød Else Andersen, hustru til menighedsrådsmedlem Vagn Andersen, Bredbjerg, at brodere dåbsservietter til dåbene

i Vigerslev kirke og Langesø Skovkapel. Menighedsrådet takkede ja til tilbuddet og Else Andersen gik i gang med opgaven.

Siden da har Else Andersen broderet intet mindre end 32 dåbsservietter. Der er tale om et meget fint udført håndarbejde. Hver enkelt serviet er udsmykket med gamle kristne symboler: hjerter, kors og fisk.

For dem, der har forstand på broderi, kan det oplyses, at servietterne bærer broderier af hjerter i korssting, kors i kontursting, fisk i holbeinsyning, kors i tællesyning og endelig hjerter i holbeinsyning.

Fortsætter side 6.



Det ligger i sagens natur, at Else Andersen har brugt rigtig mange timer på at brodere servietterne. Det er både menighedsrådet og de familier, der har haft dåb, meget taknemmelige ved.

Det vil være en umulig sag for Else Andersen at følge med i produktionen, idet der er omkring 50 dåb om året i Vigerslev sogn. Derfor er vi glade og taknemmelige ved, at Kirsten Holm, Jytte Eliassen og Mette Mathiesen sidenhen har givet deres tilsagn om at være med til at lave dåbsservietter. Vi håber, at de i fællesskab kan holde trit med antallet af dåb. Vi håber det, men vi kan ikke love det. I den forbindelse vil vi komme med en bøn og en opfordring til sognets broderikyndige: Bliv en del af det team af personer, som til stadighed forsyner kirkerne med dåbsservietter. Man bestemmer selv, hvor mange man laver, og man får alle materialerne udleveret.

Hvis man vil vide mere om dette, kan man kontakte undertegnede på tlf. 22 16 67 47 eller på email: s.agerbeck@gmail.com

Medlem af menighedsrådet Susanne Agerbeck.



Gudstjenester



*Langesø Skovkapel.
Foto: Jørn KaltoftNielsen*

Langesø Skovkapel

20. november 2022 kl. 11.00. HS
27. november 2022 kl. 9.30. HS
4. december 2022 kl. 9.30. HS
18. december 2022 kl. 9.30. HS
24. december 2022 kl. 13.00. HS
24. december 2022 kl. 14.30. HS
26. december 2022 kl. 11.00. HS
1. januar 2023 kl. 16.00. HS
8. januar 2023 kl. 13.00
ved Neel Praefke Christiansen.
15. januar 2023 kl. 9.30. HS
22. januar 2023 kl. 9.30. HS
5. februar 2023 kl. 10.00.
Jagt gudstjeneste. HS
19. februar 2023 kl. 9.30. HS

26. februar 2023 kl. 11.00. HS

Vigerslev kirke

4. december 2022 kl. 15.00.
Julekoncert.
11. december 2022 kl. 19.30. HS
24. december kl. 16.00. HS
25. december 2022 kl. 11.00. HS
29. januar 2023 kl. 9.30
ved Lotte Zarlång.
12. februar 2023 kl. 11.00. HS
5. marts 2023 kl. 9.30. HS