



S O G N E T

Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod

Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt. Vi bliver fundet og vi bliver opsøgt af Gud. Det gør vi i Ordet om Kristus – Guds levende billede.

Ordet, og det vil sige fortællingen om Kristus, og alle de billeder den fortælling sætter i vores sind og sjæl er båret af Hans Ånd.

Til tider kan det synes vanskeligt at tale om ånd og sjæl, men samtidig er det også vigtigt. Ånd og sjæl hører til det almenmenneskelige. Det vil sige, til det vi alle kender og til det vi alle gør erfaringer med.

Ånden og sjælen er tydeligst i sit fravær - tydeligst ved ikke at være der. Ved et dødt menneskes leje er man ikke i tvivl om, hvad det vil sige, at sjælen og dermed hele livet er borte.

For, dette at have en sjæl er, at være levende. At have en sjæl er livet selv og dermed også det vigtigste i livet. Når vi dør, så er sjælen borte - måske hos Gud, men ikke her. Når vi dør, så er sjælen borte, men det forhindre ikke, at det der sker - sker i afdødes ånd. Når vi mindes den afdøde, gør vi det i hans ånd. Det vil sige, at vi har en følelse af at rumme den afdøde sjæls væsen og karakter.

Spørger vi et menneske om, hvem det er, så kan det hænde, at vedkommende fortælle om sin slægts historie; om mor, far og om deres forældre. Det ville være en måde, at svar på spørgsmålet: Hvem er du!

Svaret kan også handle om, hvem

man er gift med, hvor mange børn man har, hvad der er ens profession og, hvad der er ens fritidsbeskæftigelse.

Og endelig er det også en mulighed, at svaret kan være rent biologisk og handle om ens alder og ens helbred - sådan ville det jo være, hvis man blev spurgt på sygehuset.

Men vi kan beskrives på mange andre måder. Vi er nemlig mere end vores personallhistorie. Vi er også mere end vores biologi. Man kunne også sige det sådan - vi er os selv. Hvis spørgsmålet lyder: er du et produkt af det genetiske eller et produkt af din opdragelse - er du produkt af arv eller miljø, så er svaret - nej, jeg er bare mig selv. Man kan f.eks. sagtens forestille sig en mand sige: ”Jeg er alkoholiker, fordi man far var det. Det er den sociale arv, der gør sig gældende!” Man kunne lige så vel tænke sig en mand, der sagde det modsatte: ”Jeg har brudt med den sociale arv. Jeg vil ikke være alkoholiker, som min far var det!” Hermed forsøges det anskueliggjort, at man kan hævde det personlige frie valgs realitet. Men samtidig gør vi jo også alle den erfaring, at vi som mennesker, kan være i ufrie og slavelignende forhold, som vi ikke selv er i stand til at blive herre over, uanset, hvor meget vi tager os sammen. Vi har alle kendskab til mennesker, der har været magtesløse overfor de vilkår og omstændigheder, som tilværelsen har budt dem. Vi kender alle til mennesker, der har haft en tilværelse, der fra første færd har været præget af overgreb,

krænkelser og misbrug. Og vi har forståelse for det, hvis disse mennesker på den ene eller den anden måde er magtesløse og ude af stand til at gøre selvstændige og frie valg.

Begge synspunkter er valide. Det frie valg er på én og samme gang en erfarbar virkelighed og en illusion!

Erfaringen af det paradoksale forhold kender vi også i spørgsmålet om forholdet mellem krop og sjæl. Hvis spørgsmålet lyder: Er du krop eller sjæl? Så er svaret: Nej, jeg er en levende krop og en levende sjæl. Der er nemlig ikke tale om et ”enten eller”, men derimod et ”både og”. Min krop og min sjæl er en uadskillelig helhed.

Hvis spørgsmålet lyder: Er det kristendom, at Gud er oppe i himlen? Så er svaret: Nej det er han ikke! Gud er uden for verden og samtidig har han været her i ét menneskes skikkelse, Jesus Kristus.

Hvor har vi så Gud. I himlen i en anden verden – eller i Jesus som menneske – nej – vi har ham i ånden. Gud taler ikke til os med klar røst ud af himlen. Og vi kan ikke finde Jesu adresse. Gud møder vi i den tredje tilstand – i ånden. Og det, som vi har i ånden, det er selvfølgelig alt det åndelige: troen, håbet og kærligheden.

Vi opsøger ikke Gud på et højt bjerg, for at høre hvad han siger. Vi opsøger ikke mennesket Jesus, for at være nær ved ham. Vi opsøger ikke Gud i den ydre konkrete verden. Søger ikke at bevise Gud i den ydre verden. Det ville også være meningsløst. Gud kæmper vi med i det skjulte. I det dulgte. I vores indre lønkammer, i vor sjæl, der

hvor vi er åndelige. Det er der vi har vores møde og opgør med Gud. Der er der vi taler til Gud, diskuterer med Gud og der vi skælder Gud ud for hans fravær – eller vi beder vort fadervor, når vi håber på hans nærvær. Det er uden tvivl forskelligt fra menneske til menneske.

Vi har alle lært at bede vores fadervor. Men som mennesker har vi også ret til at spørge: gør det nogen forskel om vi beder til Gud. Og når vi kan spørge sådan, så er det fordi det liv og den verden vi lever i, på én gang virker Guddommeligt og gudsforladt.

Det er klart at alting kan virke guddommeligt og pragtfuldt, når det går godt. Altså, når det er forår og næsten sommer som i disse dage. Det er klart, at livet er dejligt, hvis man har nogen at elske – det være sig ægtefælle, børn eller børnebørn. Det er klart at verden kan se fantastisk ud, hvis man lige er blevet forældre eller bedsteforældre. Der er et hav af begivenheder, der kan fylde vores liv med varme og glæde – varme og glæde, hvor det er rimeligt at takke Gud ved at bede sit fadervor. Takke Gud i den helt almindelige forstand, at man føler sig taknemmelig over livet og alt, hvad det indeholder af godt og glædeligt.

Alt dette er såre fint og godt. Men der er jo en helt anden side af sagen også. En helt anden sag – nemlig den kendsgerning, at vi også alle kender livet meningsløshed, tomhed og tilfældighed. Det har vi også alle haft inde på livet. Vi har alle haft oplevelser, hvor meningsløsheden har sat sig igennem. Vi har alle deltaget, hvor sygdom og

død har slået ned på en måde, der har efterladt os med en følelse af tomhed, sorg og meningsløshed. Og det bliver aldrig overstået. Døden og sorgen står altid foran os som en mulighed på samme måde som forløsningen og lykken.

Hvad der sker i livet – det er en blanding af himmel og helvede – og alt muligt der imellem. Det er forskelligt fra menneske til menneske og fra skæbne til skæbne. Men overfor Gud

er det helt ens. Overfor Gud er der ikke personsanselse. Hans bøn har lydt ved dåbens indgang til vort liv – og hans bøn vil lyde, når vi stedes i vort sidste hvilested. Som et ufravigeligt og sikkert vidnesbyrd om at Han omfatter os i livet og i døden. Fadervor af Kristi mund er tilsagnet om, at vor himmelske far favner os i dette levende nu – og at han favner os i sin evighed.

Hans Sørensen



3. A på besøg i kirken. Foto: Lars Gregersen.

Aktivitetskalender

Langesø Skovkapel søndag den 24. august 2014 kl. 10.15. Sanggudstjeneste i børnehøjde med deltagelse af Anja Præst.

Langesø Skovkapel søndag den 24. august 2014 kl. 19.30 Solsikkegudstjeneste med deltagelse af Ulrika Rosdahl.

Vigerslev kirke søndag den 21. september 2014 kl. 10.15. Høstgudstjeneste.

Langesø Skovkapel torsdag den 9. oktober 2014 kl. 19.30. Gospelkoncert er under ledelse af Rune Herholdt.

Langesø Skovkapel søndag den 2. november 2014 kl. 19.30. Med deltagelse af Langesøkoret.

Vigerslev kirke torsdag den 20. november 2014 kl. 19.30. En aften med højskolesangbogen ved pianist og organist Camilla Sørensen.

Ved arrangementerne i kirken kan kirkebilens bestilles hos præsten på tlf. 65 96 40 23. I forbindelse med alle arrangementer er menighedsrådet vært med et traktement i kirken eller køreladen.

Menighedsrådsmøder

Onsdag den 20. august 2014 kl. 18.30.

Onsdag den 17. september 2014 kl. 18.30.

Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.30.

Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30. Konstituerende møde.

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.30.

Menighedsrådsmøderne foregår i konfirmandstuen ved præstegården, Granbakken 11, 5462 Morud.

Introduktion til Vigerslev sogns hjemmeside

Det har længe været et ønske at få oprettet en hjemmeside for Vigerslev sogn. I efteråret 2013 besluttede Menighedsrådet sig for at realisere ønsket. Carsten Dybkjær, tidligere sognepræst i Korup er konsulent på hjemmesiden.

Det er ønsket at hjemmesiden skal give adgang til gudstjenestetiderne i Vigerslev kirke og Langesø Skovkapel. Dernæst skal der være praktiske oplysninger vedrørende kirkekontor, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter. Der vil også være oplysninger om menighedsrådets arbejde og menighedsrådsmøderne. Endelig er det tanken, at hjemmesiden skal indeholde materiale om sognets historie, kirkernes historie og et billedarkiv.

Vigerslev sogns hjemmeside har denne adresse: www.vigerslevsogn.dk





Konfirmerede i Vigerslev kirke den 27. april 2014

Bagest: Hans Sørensen, Lucas Jensen Christoffersen, Michael Andreas Houmann, Gustav Kirk Uggerhøj, Karl Kildegaard Hansen, Mads Baumkjær, Lucas Birk Christiansen, Jakob Kronholm, Jesper Villberg, Kasper Tømmerup, Alexander Vosbein Jørgensen.
Forrest: Cecilie Schou Hansen, Signe Sofie Degn Knudsen, Caroline Wichmann Dons, Fie Lykke Nielsen, Anna Bøgevald Birkholm, Sofie Vestergaard Boesen.



Konfirmerede i Vigerslev kirke den 4. maj 2014.

Bagest: Hans Sørensen, Mathias Adam Rygaard Petersen, Kristoffer Stange Andersen, Buster Dohrmann Jørgensen, Mathias Starbæk Knudsen, Frederik Starbæk Knudsen, Nicklas Jauert, Johan Redder Mussmann, Oliver Abel Rasmussen, Magnus Lykke Steensen, Kasper Laursen, Jens Peter Rasmussen.

Forrest: Rasmus Schach Nielsen, Klara Pejts Rytter Sørensen, Lise Vestergaard Hjortø, Nicoline Brohm Hjort, Natacha Malmkvist Hansen, Michelle Vikkelsø Philip, Josefine Bech Morgen, Frederikke Lifland Nørgaard, Line Duus Madsen, Hans Christian Bernat.

Gudstjenester

Dato	Dag	Vigerslev	Langesø Skovkapel	
29. juni		10.15	-	
06. juli		-	10.15	
13. juli		-	14.00	Kirsten Clement
20. juli		11.00	-	Kirsten Clement
27. juli		-	09.30	Kirsten Clement
03. august		-	14.00	Ulrik Andersen
10. august		10.15	11.30	
17. august		-	10.15	
24. august		-	10.15	Børnegudstjeneste
24. august		-	19.30	Solsikkegudstj.
31. august		-	10.15	
07. september		11.00	-	Ulrik Andersen
14. september		-	10.15	
21. september	Høstgudstjeneste	10.15	-	
28. september		-	19.30	
05. oktober		11.00	-	Ulrik Andersen
12. oktober		-	10.15	
19. oktober		09.30	-	Ulrik Andersen
26. oktober		-	10.15	
02. november	Allehelgen	-	19.30	
09. november		09.30	-	Kirsten Clement
16. november		-	10.15	
23. november		-	10.15	
30. november		19.30	-	
07. december		11.00	-	
14. december		-	10.15	
21. december		-	-	
24. december	Juleaften	16.00	13.00 + 14.30	
25. december	Første juledag	10.15	-	
26. december	Anden juledag	-	10.15	
28. december		10.15	-	
01. januar		-	14.00	

Ansvarshavende: Hans Sørensen, tlf.: 65 96 40 23

Formand: Morten Aarup Kristensen, tlf.: 63 92 00 91

Næstformand: Preben Foldager, tlf.: 40 37 71 21

Kirkeværge: Preben Foldager, tlf.: 40 37 71 21

Kasserer: Greta Kaltoft Nielsen

Graver: Helle Madsen, tlf.: 23 26 84 69

Kirkegården: tlf.: 23 26 84 69

Kirkebil: tlf.: 65 96 40 23

Redigering: Hans Sørensen

Fotos: Jørgen Kaltoft Nielsen og Hans Sørensen