



S O G N E T

Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

50 års fødselsdag



Menighedsrådsformand Morten Aarup-Christensen fyldte 50 år mandag den 9. februar 2015. Morten blev valgt ind i Vigerslev sogns menighedsråd ved omvalget den 13. februar 2013. Morten gik til valget med den holdning, at menighedsrådsarbejdet skal være et samarbejde i en behagelig omgangsform, hvor alle medlemmerne deltager med en god vilje.

Ved siden af posten som formand er Morten også medlem af kirkegårdsudvalget og aktivitetsudvalget. Endvidere har Morten lejlighedsvis givet den som kirkesangervikar.

Som person er Morten meget venlig og omgængelig. Menighedsrådsarbejdet udfører han seriøst og altid præget af det gode humør han er udstyret med. Morten holder af både klassisk og af moderne musik og han har haft en positiv indflydelse på en række vellykkede kirkekoncerter.

Morten nyder stor respekt hos menighedsrådsmedlemmerne og de ansatte.

*Jan Åge Nielsen
og Hans Sørensen,
kontaktpersoner*

25-års jubilæum



Onsdag 1. april kan sognets præst, Hans Sørensen, fejre 25-års jubilæum. Det festligholder vi med en jubilæumsgudstjeneste i Langesø Skovkapel Palmesøndag d. 29. marts, efterfulgt af en reception i Morud Forsamlingshus.

Forvaltningen af et præsteembede bygger trods traditioner, ceremonier og almindelige administrative byrder på præstens personlige indstilling til tilværelsen. Derfor har Hans's medmenneskelighed selvfølgelig præget hans arbejde i Vigerslev sogn.

Det væsentlige i kristendommen er ikke ret men retskaffenhed. Det væsentlige er ikke hævn men tilgivelse. Det væsentlige er ikke regler men omsorg for medmennesket. Den forståelse giver Hans i sit arbejde og i sine prædikener, at kristendommens gud er en kærligheds Gud, ikke en hævnens Gud. Derved adskiller Kristendommen sig fra Jødedom og Islam.

Hans's omsorg for sine medmennesker

har været en hjælp for mange i sognet gennem årene.

Hans er en dygtig formidler og han har fornemmelsen for den gode fortælling.

For Hans er hustruen Dorte og deres tre børn en uvurderlig støtte. Det er en fornøjelse at hilse på dem alle ved årets julegudstjeneste og mærke familiens sammenhold.

Hans er i kraft af sit arbejde en offentlig person, men han er også et meget beskeden og privat menneske. Det kan synes paradoksalt, at Hans med sikkerhed leder sognet, mens den forestående reception forekommer ham ubekvem. Rådet holder alligevel en reception for vores sognepræst Hans Sørensen og vi håber, at rigtig mange vil komme for at påskønne Hans for sit arbejde i Vigerslev Sogn. Receptionen afholdes i umiddelbar forlængelse af den sidste af de to jubilæumsgudstjenester søndag den 29. marts. Nærmere information fås på Hjemmesiden www.vigerslevsogn.dk

*Morten Aarup-Chrisensen,
menighedsrådsformand*



Konfirmander den 26. april 2015

Mikkel Ryhmer Friis.
Kasper Skov Hansen.
Mathias Andreas Hartung.
Asker Hvidkær Nielsen.
Kasper Rossander Brooksby.
Viktor Harbo.
Nicolai Bergstedt.
Carl Holm Bendixen.
Johan Skak Bøgevald Larsen.
Asmus Laustsen.
Mille Ravn Sandgaard.
Sebastian Brandt.
Matias Berg Pedersen.
Josefine Reinmark.
Lærke Lomborg.
Maya Pedersen Benggaard.
Josefine Busk Gaba.
Frederikke Larsen.
Therese Elisabeth Johnsen.
Vilma Bülow Hansen.
Rikke Maach Korsholm.
Laura Isabel Lykke Rheinländer.
Julie Rheinländer Nissen.
Caroline Pedersen.
Emil Have Østergaard.
Amalie Pauline Jensen.
Kevin Lund Andersen.



Konfirmander den 3. maj 2015

Daniel Fauerschou Johansen.
Kasper Thingholm Mogensen.
Mikkel Christiansen Engmark.
Marius Grau Petersen.
Julie Josefine Michelsen.
Josefine Landsberg Clausen.
Alberte Foss Kjeldsen.
Sebastian Steensgaard Gade.
Victoria Voldsgaard Risager.
Valdemar Bjerger Bendixen.
Olivia Viberg Frederiksen.
Fie Hunderup Dyhr Röttger.
Björg Stentoft Arlbjørn.
Emil Bukholt.
Jonas Egeskov Nielsen.
Sune Holm Olsen.
Rebecca Lütken Larsen.
Kristine Laursen.
Ida Marie Olsen.
Jeppe Juul Hagerup.
Gustav Lifland Nørsgaard.

Ved Jagtguds- tjenesten søndag den 1. februar 2015.

Matthæus 20.1-16:

Jesus sagde: "Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellefte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellefte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ond af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om



en denar? Tag det, der er dit og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen.

Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.

Se ud fra vores helt almindelige betragtning er det simpelthen bare urimeligt og uretfærdigt.

Med en vis ret kunne man sige: *Hov, hov, hov – gå lige bag i køen her. Der er nogen, der har arbejdet hele dagen i solens hede og tørke. Lad lige dem få en løn, der svar til deres arbejde.*

Der er ikke noget at sige til at de, der har arbejdet fra morgen til aften, bliver sure og utilfredse. Hvis det var på arbejdsmarkedet ville der blive utilfreds-

hed og ballade. Men om søndage og i kirken handler det ikke om arbejdsmarkedet. Her handler det om Evangeliet, der forkynder os Gud i Jesus Kristus. Og når vi hører Evangeliet om Gud i Jesus Kristus, så bliver vores forestilling om Gud altid udfordret.

Vi forestiller os f.eks. at Gud er retfærdig. Og så hører vi en fortælling om misundelse, der i en eller anden grad er berettiget. Lønfordelingen i fortællingen er under ingen omstændigheder retfærdig i menneskelig forstand. Dem, der har arbejdet hele dagen får for lidt i løn. Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er det berettiget, når de ikke under de sidst tilkomne en hel dagsløn. Det er berettiget at de ikke under. Altså en berettigtes misundelse. For misundelse er både tilfældet, hvor vi vil have et gode, som andre har og tilfældet, hvor vi ikke under et gode til vore næste, uanset om vi selv har det eller ej.

2. Jagtgudstjeneste i Langesø Skovkapel Søndag den 1. februar 2015 kl. 10.15.

Kirkeklokken ringer.
Der lyder 9 bedeslag.
Jagthornene spiller

Begrüssung.

Præludium.
Indgangsbøn.

1. salme. *I østen stiger solen op.*
Præsten læser op fra Det nye Testamente fra alteret.

2. salme. *Op al den ting som Gud har gjort.*
Prædiken.

Jagthornene spiller

*Jagt Begynd
Fasanen
Vildanden
Edderfuglen
Flyvende Vildt*

Præsten siger Fadervor og Velsignelsen fra alteret.

3. salme. *Spænd over os dit himmelsegl.*
Udgangsbøn
Postludium.
Jagthornene spiller

*Haren
Ræven
Dåhjorten
Sommerbukken*

Imedens kirkegængerne går fra kirken til Køreladen, spiller jagthornene *Frokostsignalet* udenfor i skoven – uanset vejrliget.

Sammenkomst i Køreladen, hvor *Jagtforeningens Vildtragout* serveres.

Arrangører:

Vigerslev-Veflinge jagtforening, Vigerslev sogns menighedsråd,
Langesøegnens Jagthornslaug.

Misundelsen har en positiv og en negativ side. Sådan ser vi normalt ikke på den, men misundelsen er baseret på indsigt og indlevelse, idet vi jo ser og indser, noget, der er god ved vor næste eller ser et gode, som vor næste har gavn af. Uden evnen til denne indsigt og indlevelse, ingen misundelse. Misundelsen afslører altså på sin egen subtile måde evnen til at se noget, der er godt ved vor næste eller noget som er godt for vor næste. Og baggrunden er den, at vi dybest set ønsker noget godt for os selv. Og håbet det er grønt. Håbet er nemlig lysegrønt. Sådan er vi, når vi er unge. Håbefulde og helt lysegrønne. At være våd bag ørene og at være grøn – det er det samme.

Men der er en helt anden måde, hvor vi kan være grønne. Vi kan nemlig også være *Grønne af misundelse*. Misundelsens negative side er, at det gør ondt på os, når vi ser, hvor godt det går andre.

De daglejere, der håbet på arbejde hele dagen er lysegrønne i deres håb. De daglejere, der har arbejdet fra morgenstunden er mørkegrønne i deres misundelse.

Når vi som de mennesker vi er, rammes af misundelse, så er det som regel ikke berettiget. Sådan er det også i historien her. De daglejere, der har arbejdet hele dagen burde tænke sig bedre om.

For naturligvis er det fedt at blive hyret i den ellefte time og at få en hel dagsløn, men det har samtidig også været forfærdeligt. For de daglejere, der blev hyret til den ellefte time, de har jo også haft et problem i ti timer. Faktisk et meget alvorligt problem. De har stået der hele dagen på torvet. Ikke fordi de ikke ville arbejde. Men fordi der ikke var arbejde til dem. Altså et problem, der hedder *Endnu en dag uden nogen indtægt*. Derfor kan man sige, om de daglejere, der bliver sure – at nok har de et pro-





blem – at de i en sammenligning, reelt får for lidt for deres arbejde. Men samtidig kommer man ikke uden om, at det er et luksusproblem – for de får nøjagtig

den løn, de har bedt om og aftalt fra morgenstunden. Der er ikke blevet taget noget som helst fra dem. Derfor mister eller mangler de i virkeligheden ikke



noget som helst. I virkeligheden er alt såre godt for dem. Og det har det været siden solen stod op og de sikrede sig dagens arbejde og løn. Og så er hele pointen.

Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.

Evangeliet om Kristus vender altid tingene på hovedet i forhold til vores almindelige menneskelige forestilling. For Kristus, der er Guds levende billede; et billede af den himmelske majestæt, et billede af vores Gud og Skaber – han fremstilles ikke som noget mægtigt og uovervindeligt. Tvært imod. Han er det nyfødte barn i et fodertrug. En baby i et fodertrug. Det er grotesk. Og han er den voksne mand, der minder mere om nutidens Isis gidsler end om himlens og jordens skaber. En stakkels mand, en anklaget mand i en retssag uden forsva-

rer, og med vidner, der stamper løgne lige op af jorden. Det eneste der mangler er et videokamera og et internet til at forevige og distribuere den dødelige krænkelse.

Gud, der må formodes at være den første – bliver den sidste. Ydmyget og nedgjort på det skammeligste.

Gud tager krænkelsen på sig. Det betyder, at vi ikke skal være bange for gudsbespottelse. Vi skal ikke holde øje med om Gud krænkes. Evangeliet handler netop om, at Gud tager krænkelsen på sig.

Det giver os frihed – den frihed, at vi ikke skal holde øje med om Gud krænkes. Nej, det afgørende for os og for alt menneskeliv, er om mennesker krænkes.

Det er fuldstændig ligegyldigt om vi fortæller vittigheder om Kristus eller laver karikaturtegninger af vor himmel-

ske far. I 1990'erne kørte en debat om, hvorvidt Gud skulle omtales som mand eller kvinde. En latterlig diskussion. Vi møder nemlig ikke Gud i sig selv, men kun Guds levende billede Kristus. Information greb diskussionen og havde på bagsiden en karikaturtegning, hvor der hang en penis ud fra skyerne.

Det var ikke Gudsbespottelse, for man kan ikke spotte Gud i sig selv. Nej, gudsbespottelse er, når Guds skabning krænkes og behandles dårligt. Det er gudsbespottelse, når gidsler henrettes, når mennesker myrdes, når børn misbruges i pædofile øjemed. Det er gudsbespottelse, når der er ikke er mad og medicin til værdigt trængende.

Så den verdens fundamentalister – kristne, jødiske, muslimske fundamentalister – der vil beskytte Gud mod krænkelser, de går helt galt i byen. De krænker Gud med deres brutalitet. En dum tegning af Gud i den ene eller den

anden skikkelse er en ligegyldighed. Et drab ødelægger alting og kan aldrig gøres om.

Med Kristus sætter Gud sig selv uendelig lavt – og han sætter sin skabning uendelig højt. Derved nedgør han ikke sig selv, men han ophøjer livet til det, det er; en uendelig fantastisk gave fra Vor Skabers hånd.

Amen.





Aktivitetskalender

**Vigerslev kirke mandag den 6. april
2015 kl. 16.00.**

Påskekoncert med Langesøkoeret i Vigerslev kirke.

**Vigerslev kirke mandag den 4. maj
2015 kl. 19.30.**

Højtideligholdelse af 70 årsdagen for befrielsen. Foredrag ved historiker Jørgen Thomsen og et repertoire af befrielsens sange ved Langesøkoeret i Vigerslev

**Vigerslev kirke tirsdag den 4. august
2015 kl. 19.30.**

Kirkekoncert med den japanske opera-sanger Akiko Nakajima i Vigerslev kirke.



Akiko Nakajima

Menighedsrådsmøder

Onsdag d. 25. marts kl. 18.30.

Torsdag d. 16. april kl. 18.30.

Tirsdag d. 12. maj kl. 18.30.

Onsdag d. 10. juni kl. 18.30.

Møderne holdes i konfirmandstuen ved præstegården.

Gudstjenester

Dato	Dag	Vigerslev	Langesø Skovkapel
01. marts		19.30	-
08. marts		-	19.30
15. marts		10.15	-
22. marts		-	10.15
29. marts	Palme s øndag	9.30	11.00 Jubilæumsgudstjeneste
02. april		-	19.30
03. april		10.15	-
05. april	Påskedag	10.15	-
06. april	Anden Påskedag	-	10.15
12. april		10.15	-
19. april		-	9.30 v. Ulrik Andersen
01. maj	Bededag	-	19.30
03. maj	Konfirmation	11.00	-
10. maj		-	10.15
14. maj	Kristihimmelfart	19.30	-
17. maj		-	10.15
24. maj	Pinses s øndag	10.15	-
25. maj	Anden pinsedag	-	10.15
31. maj		-	10.15

Ansvarshavende: Hans Sørensen, tf.: 65 96 40 23
Formand: Morten Aarup Kristensen, tf.: 40 19 80 92
Næstformand: Preben Foldager, tf.: 20 28 45 37
Kirkeværge: Preben Foldager, tf.: 20 28 45 37
Kasserer: Greta Kaltoft Nielsen, tf.: 23 35 21 10

Graver: Helle Madsen, tf.: 23 26 84 69
Kirkegården: tf.: 23 26 84 69
Kirkebilen: tf.: 65 96 40 23
Redigering: Hans Sørensen
Fotos: Jørn Kaltoft Nielsen og Lars Gregersen