

Nr. 3

August 2015

34. årgang



S O G N E T

Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Dette hellige evangelium

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Mt. 5.20-26):

For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmelen.

I har hørt, at der er sagt til de gamle: »Du må ikke begå drab,« og: »Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.

Amen.

Kristen selvforståelse handler om, at Jesus har bløde værdier og jøderne har hårde værdier. Kristen selvforståelse er – målt med nutidens målestok – helt utrolig selv-fed. Teksten fra Matthæusevangeliet lader forstå, at *Vi kristne er gode og i jøder er onde*. Jesus holder nemlig en tale, hvor jøderne – det vil sige farisæerne og de skriftkloge – bruges som eksempel på mennesker, der har et utilstrækkeligt forhold til Gud. Jesus siger i princippet, at enhver kan

finde ud af, at det er forbudt at slå ihjel og at enhver derfor også kan finde ud af at overholde de ti bud. Og så tilføjer Jesus, at man skal have et ordentlig forhold til sin broder; det vil sige, et ordentligt forhold til sine medmennesker. Jesus, sådan som han er tegnet i Matthæusevangeliet, kræver overholdelse af den jødiske lov, de ti bud og han kræver af sine tilhængere, at de har et ordentligt forhold til deres medmennesker.

Det kan Jesus sagtens sige og kræve. For meget kan vi klare som mennesker. Meget kan vi kæmpe med. Meget af vor tilværelse handler om, hvad indstilling vi selv har og hvad vi evner at gøre ved det selv. Men samtidig forholder det sig også sådan, at vi er som vi er. Vi er, som vi er og det er ikke til at ændre på. Vi kan kæmpe med at ændre os selv, men normalt er det en ulige og en umulig kamp. Når vi kæmper med at ændre på os selv, ender vi som regel altid med den erfaring, at vi er magtesløse.

Sådan er det liv, som Gud har givet til os. Vi har fået et liv, hvor vi på den ene side magter det hele – og på den anden side, så er vi magtesløse.

Det er nøjagtig sådan historien om Jesus er udformet. Da han fødtes, er han som den baby og det lille barn han er, magtesløs som alle vi andre var det, da vi var babyer og små børn. Magtesløse på den måde, at vi som babyer og små børn er fuldstændig afhængige af vores forældres beskyttelse og omsorg.

Den voksne mand Jesus er også den, der magter det hele samtidig med, at han er magtesløs. Som voksen ser vi, hvorledes Jesus går rundt og forkynder troen på Gud,

på en helt ny måde. På en måde, der kan forstås og på en måde, der er tiltalende. Vi ser også, hvorledes han tager sig af de fattige og de udstødte. På den måde er Jesus virkelig en, der magter det hele. Når han fortæller om Gud på den nye måde og når han tager sig af de svage, så viser han, at han virkelig har styr på tingene. Han viser, at han har magt over tingene.

Men historien om Jesus er samtidig historien om en mand, der er fuldstændig magtesløs. Manden, der bliver hadet for det han siger og gør, uden at han kan gøre noget ved det. Manden, der forfølges af sine fjender. Manden, der stræbes efter livet af sine fjender. Til sidst bliver han aflivet på en måde, der kunne være opfundet af nutidens terrorister. Det eneste der mangler, er at det bliver filmet og lagt ud på internettet. Og han er fuldstændig magtesløs.

Jesus Kristus er Guds levende billede. Og Guds levende billede er billedet af en mand, der på en og samme gang er mægtig og magtesløs.

Og nøjagtig sådan er vores liv. På en og samme gang er vi mægtige og magtesløse. Vi kan udfolde vores liv og være i vores liv med en styrke og en stædighed, som ikke ti vilde heste kan få os væk fra og samtidig er vi fuldstændig magtesløse overfor livets gang, forgængeligheden og døden. Uanset, hvor stædige vi er, så er helbredet vores Herre. Uanset, hvor stædige vi er, så ender vi med at lukke vore øjne og sove ind i Guds fred – ikke når vi selv vil det, men når det er bestemt for os. Derfor har Kristus sagt til Paulus og til os: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed!”

Det har en ganske bestemt betydning, der kan forklares på mange forskellige måder. Man kan sige det sådan, at vi mennesker ikke skal retfærdiggøre os over for Gud,

for at være Hans skabninger. For det er vi på forhånd, uanset, hvordan vi ter os. Det kan også siges på den måde, at Gud antager os som vi er. Vi skal ikke være perfekte. Alle har vi vores personlige problemer at tumle med. Paulus selv taler om, at han har *en torn i kødet*. Vi ved ikke, hvad det er han er ked af eller flov over, men det er også ligegyldigt, for han fortæller, at han på det tidspunkt, hvor han virkelig beder Gud om at slippe for *tornen i kødet*, oplever det som om Kristus siger til ham:

”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløsheden!”

Magtesløsheden er netop kristentroens inderste væsen. Vor Herre Jesus Kristus han blev svigtet af Gud selv og råbte ”*Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?*” Så rå er den verden Gud har skabt og givet. Så råt er det liv og den død, der er givet til os. Sand kristen tro det er at kunne føle sig forladt af Gud helt ind til det inderste af knoglerne, når man er stillet over for denne verdens virkelighed med al



dens forfald og vold og meningsløse død. Jesu krav om, at tilhørerne skal overholde loven og have et ordentligt forhold til hinanden, er et umuligt krav. Tilhørerne – og vi – er nemlig både mægtige og magtesløse i vores liv. Og netop her møder vi Evangeliet. Det glædelige budskab, at lige nøjagtig der, hvor vi er magtesløse og forladte af Gud – lige nøjagtig der mødes vi også af Gud. Gud der siger *”min magt udøves i magtesløshed!”* Der hvor vi mister alt, fordi vi falder igennem – det er også

der vi tilgives vores fald og vores begrænsninger – det er der vi også gives alt. Der, hvor vi mister alt, der tror og håber vi også alt. Der, hvor vi er vi stillet over for meningsløsheden og intetheden, der er vi også stillet over for det håb, at Gud er der og at Gud hører os, når vi beder vort fadervor. Det håb, at Gud tager imod os, fordi vi er hans skabninger. Det håb, at vi er bundet til ham fra vor dåbs dag og i al evighed.

Amen.

Studieorlov, Indsættelse og Vikariering

I perioden 1. september til 31. november 2015 er undertegnede bevilliget studieorlov. I studieorloven skal jeg skrive speciale inden for *C.G. Jungs Analytiske psykologi*, som jeg har beskæftiget mig med, og som jeg har været inspireret af, siden min studietid i Aarhus. I de sidste 5-6 år har jeg studeret på C.G. Junginstituttet i København. Det er naturligvis stort, at få al sin tid stillet til rådighed for studium og specialeskrivning i hele tre måneder – et privilegium, som jeg er meget taknemmelig ved.

Ved gudstjenesten i Langesø Skovkapel den 30. august kl. 10.15 indsætter jeg sognepræst Birthe Vogn Henriksen, der varetager embedet i Vigerslev sogn i september, oktober og november 2015. I løbet af studieorloven vil jeg deltage ved få udvalgte lejligheder sammen med Birthe V. Henriksen; det bliver ved konfirmandindskrivningen i september, ved Alle Helgensgudstjenesten i november og endelig ved Minikonfirmandafslutningen i Vigerslev kirke sidst i november. Ellers vil jeg overlade alle embedsmæssige forpligtigelser til Birthe V. Henriksen, som kan træffes på telefon 22 15 05 26 eller mail BHE@KM.dk.

Hans Sørensen

Birthe V. Henriksen

Mit navn er Birthe V. Henriksen. Jeg bor i Fredericia tæt ved Lillebælt. Jeg har to piger på henholdsvis 18 og 21 år. Jeg er teologisk kandidat fra Århus Universitet sommeren 2011 og blev i efteråret 2011 ordineret i Århus Domkirke. Jeg har siden vikarieret i henholdsvis Århus-, Haderslev- og Fyens Stift.



Jeg er tidligere uddannet ergoterapeut og har arbejdet som dette på henholdsvis Sønderborg- og Fredericia Sygehuse. I fem år var vi bosiddende i Tyskland i en forstad til Düsseldorf, hvor den Katolske-, Calviniske- og den Lutherske kirke har lige bærende kræfter i det levede liv for byens indbyggere.

Jeg ser frem til og glæder mig til at vikariere i Vigerslev Sogn i Hans Sørensens studieorlov.

Birte V. Henriksen

Solsikkegudstjenester

Solsikkegudstjenesterne holdes i år søndag den 23. august.

Børnesolsikkegudstjenesten med deltagelse af Anja Præst Mikkelsen foregår i Langesø Skovkapel kl. 10.15. Anja plejer at gøre det til en munter og hyggelig formiddag i kirken. Vi ser frem til hendes besøg igen i år.

Om aftenen er der atter *Solsikkegudstjeneste*. I år har vi allieret os med Lars Dalgaard, Morud sammen med musikalske venner.

Efter begge gudstjenesterne er menighedsrådet vært ved et let traktement i Køreladen.

Konfirmandindskrivning 2015

I 2015 er der konfirmandindskrivning i Vigerslev kirke søndag den 27. september kl. 10.15 i forbindelse med høstgudstjenesten. Sognepræst Birthe V. Henriksen er prædikant. Efter gudstjenesten står præstesekretær Ulla Fisker og Hans Sørensen for indskrivningen, mens menighedsrådet står for servering af kaffe, sodavand og kage.

Minikonfirmander

I Vigerslev sogn har tilbuddet for 3. og 4. klassetrin hidtil været rundvisning ved Vigerslev kirke, julegudstjenesten sidste skoledag inden juleferien og efterårets Salmesangsarrangement i Odense domkirke. Nu er det blevet obligatorisk, at der i alle landets sogne skal være et egentligt tilbud om minikonfirmandundervisning. For efteråret 2015 er det aftalt med Havrehedskolen, at 3. klassetrin har minikonfirmandundervisning i uge 34 ved Hans Sørensen og i uge 43-48 ved Birthe V. Henriksen. Minikonfirmandundervisning afsluttes med gudstjenesten i Vi-

gerslev kirke 1. søndag i advent den 29. november kl. 10.15.

Alle Helgensgudstjeneste

I Langesø Skovkapel samles vi for at mindes årets døde søndag den 1. november 2015 kl. 19.30. Birthe V. Henriksen er prædikant, mens undertegnede vil deltage i liturgien, når lysene tændes til minde om årets døde. Traditionen tro vil Langesøkoret medvirke ved Alle Helgensgudstjenesten og menighedsrådet vil efter gudstjenesten beværte os i Køreladen.

Julekoncert med Langesøkoret

Det er en fast tradition, at Langesøkoret har kirkekoncert i Vigerslev kirke den 2. søndag i advent. Således er det også i 2015, hvor tidspunktet for koncerten er søndag den 6. december kl. 16.00.

Menighedsrådsmøder

Onsdag den 26. august 2015 kl. 18.30.
Torsdag den 10. september 2015 kl. 18.30.
Mandag den 5. oktober 2015 kl. 18.30.
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 18.30.
Fredag den 11. december 2015 kl. 18.30.

Menighedsrådet 2015

I 2015 afholder menighedsrådet årets menighedsmøde i forlængelse af Solsikkegudstjenesten den 23. august 2015 kl. 19.30. Menighedsrådet foregår i Køreladen ved Langesø Skovkapel. Her vil menighedsrådsformand Morten Aarup-Kristensen fortælle om menighedsrådet arbejde i det forgangne år. Endvidere vil han fortælle om det arbejde og de udfordringer, der hører fremtiden til. Menighedsrådet står for et traktement og kirke bilen kan bestilles på tlf. 65 96 40 23.

Menighedsrådet

Akiko Nakajima og Niels Muus

Den 8. juli var der om aftenen en aldeles flot koncert i Vigerslev kirke med sopranen Akiko Nakajima og hendes mand, dirigenten og pianisten Niels Muus, begge internationalt kendte solister, med base i Wien. Akiko Nakajima er fra Japan og Niels Muus kommer fra Danmark, men slog igennem som dirigent i Wien. Han fik tidligt i karrieren sat Rued Langgaards opera "Antichrist" op på Operaen der, hvilket gav det ellers ret ukendte værk et boost internationalt, og sjovt nok også efterfølgende i Danmark.

Der er ikke tvivl om at det virkelig har været et fund for kirken at få disse to til at optræde her, og her må der ikke mindst sendes en venlig tanke og en stor tak til arrangørerne i menighedsrådet, der havde hørt dem optræde året før i Bogense Kirke.

Akiko Nakajima sang et meget varieret program, der spændte over 3 århundreder, med Italienske operaer, J.S.Bach's "Erbarne Dich, mein Gott" fra Matthæuspassionen, sange af Benjamin Britten, Schubert, Grieg, for så at slutte aldeles hæsblæsende af med de to tyske værker, Richard Strauss, "Morgen", samt til sidst Richard Wagners "Liebestod" fra operaen Tristan og Isolde. Det man fik at høre var en virkelig smuk og nuanceret sang med overlegent udtryk, klang og indlevelse i de forskellige roller, på et aldeles subtilt plan.

Tilsvarende bød Niels Muus også på et særdeles flot akkompagnement til det meget varierede program, spillet med stor musikalsk indlevelse med sangeren. Især det særdeles nuancerede og næsten genomsigtige akkompagnement til Strauss og Wagner var bjergtagende. Et lille hjertesuk herfra, et flygel havde altså været bedre og mere fyldigt til formålet, så måske skulle

det overvejes at leje et en anden gang, det opretstående gjorde fin fyldest, men på det niveau vi er på her, er flyglet et must.

Med dette som udgangspunkt bliver det spændende at se hvilke koncerter menighedsrådet byder på fremover.

Peter Drenck

Svar til Peter Drenck

Mange tak for den meget fine omtale af kirkekoncerten med Akiko Nakajima og Niels Muus. Det er med stor glæde, at undertegnede sætter stykket i kirkebladet, idet der også har været mange mundtlige tilkendegivelser af, at Eva Jørgensens og Greta Kaltoft Nielsens ide om også at få det kendte par til Vigerslev kirke, har resulteret i en aldeles flot kirkekoncert.

Med hensyn til spørgsmålet om valg af opretstående klaver eller flygel, er det en sag, der blev drøftet omhyggeligt i aktivtetsudvalget. Valget faldt på et opretstående klaver efter anbefaling af organist Klaus Andersen, Bogense kirke, der er ven med Akiko Nakajima og Niels Muus. Efter kirkekoncerten blev der over for Eva Jørgensen og Greta Kaltoft Nielsen givet løfte om gentagelse af successen på et senere tidspunkt. Hvis og når dette bliver virkeliggjort, vil valget sikkert falde ud til flygelets side.

Vi håber naturligvis på at kunne have flotte kirkekoncerter også i fremtiden, men samtidig er vi ydmygt taknemmelige over de mange forskellige heldige omstændigheder, der førte frem til koncerten med Akiko Nakajima og Niels Muus.

Hans Sørensen



Gudstjenester

| Dato | Dag | Vigerslev | Langesø Skovkapel | |
|---------------|----------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 23. august | | - | 10.15 og 19.30 | Solsikkegudstjeneste |
| 30. august | | - | 10.15 | Indsættelse |
| 6. september | | - | 10.15 | |
| 13. september | | - | 10.15 | |
| 20. september | | 11.00 | - | v. Lene Christensen |
| 27. september | | 10.15 | - | Høstgudstjeneste |
| 4. oktober | | - | 9.30 | |
| 11. oktober | | - | 10.15 | |
| 18. oktober | | 9.30 | - | v. Lene Christensen |
| 25. oktober | | - | 10.15 | |
| 1. november | Alle Helgen | - | 19.30 | |
| 8. november | | 10.15 | - | |
| 15. november | | - | 10.15 | |
| 22. november | | - | 10.15 | |
| 29. november | 1. s. i advent | 10.15 | - | Afslutning minikonfirmand |
| 6. december | 2. s. i advent | - | 10.15 | |
| 13. december | 3. s. i advent | 10.15 | - | |
| 20. december | 4. s. i advent | 9.30 | - | |
| 24. december | Juleaften | 16.00 | 13.00 og 14.30 | |
| 25. december | 1. juledag | 10.15 | - | |
| 26. december | 2. juledag | - | 10.15 | |
| 27. december | Julesøndag | 10.15 | - | |
| 1. januar | Nytårsdag | - | 14.00 | |
| 3. januar | | 10.15 | - | |
| 10. januar | | - | 19.30 | |
| 17. januar | | 9.30 | - | v. Ulrik Andersen |
| 24. januar | | - | 9.30 | v. Ulrik Andersen |
| 31. januar | | 10.15 | - | |
| 7. februar | | - | 10.15 | Jagtgudstjeneste |
| 14. februar | | 10.15 | - | |
| 21. februar | | - | 10.15 | |
| 28. februar | | 10.15 | - | |

Ansvarshavende: Hans Sørensen, tlf.: 65 96 40 23

Formand: Morten Aarup Kristensen, tlf.: 40 19 80 92

Næstformand: Preben Foldager, tlf.: 20 28 45 37

Kirkeværge: Preben Foldager, tlf.: 20 28 45 37

Kasserer: Greta Kaltoft Nielsen, tlf.: 23 35 21 10

Graver: Helle Madsen, tlf.: 23 26 84 69

Kirkegården: tlf.: 23 26 84 69

Kirkebilen: tlf.: 65 96 40 23

Redigering: Hans Sørensen

Fotos: Jørn Kaltoft Nielsen