



S O G N E T

Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

1. maj 2016

*Gud vil for evigt forhindre,
at liv blir' til tomhed og dom,
så han gir' sin Ånd i vort indre,
og den skaber hjerterne om.*

Amen.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (14.3-9):

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabstkrug fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: "Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige." Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: "Lad hende være! Hvorfor gør I det svært

for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende." Amen.

Kære konfirmander.

Jesus er ikke til konfirmation. Han er ikke til konfirmationsfest med gæster i fint tøj og dejlig mad. Jesus - Han er ikke til selskab hos den romerske statholder i Jerusalem. Jesus er ikke inviteret med hos ypperstepræsterne ved templet i Jerusalem. Nej, Jesus han er hjemme hos Simon den spedalske i Bethania. Det er ikke fint, rigt eller fornemt at være til selskab hos *Simon den Spedalske*. Tvært imod. I datidens jødiske





samfund er den spedalske for intet at regne. Hans spedalskhed regnes ganske enkelt som et tegn på, at Gud har forladt ham.

Simon den spedalske, der i verdens øjne er forladt af Gud - ham træder Gud hen til i Jesu skikkelse.

Og på samme måde er det med kvinden, der salver Jesus. Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er den jødiske kvinde på Jesu tid ikke et frit individ i vores forstand. Hun er ikke agtet eller respekteret. Hvis hun træder forkert seksuelt, risikerer hun at blive stenet. I dette tilfælde overfalder hun med ord. Man overfuser hende. Bebrejder hende, hvad hun har gjort. Kvinden her, hun har samme status som *Simon den Spedalske*. Hun regnes også som forladt af Gud. Hun regnes også som værdiløs...

Disse – i verdens øjne – værdiløse menne-

sker og deres situation, kan få os til at forstå vores egen situation. Vi er nemlig alle afhængige af, at nogen vil have med os at gøre. Ikke fordi vi er rige, raske eller succesfulde, men fordi vi er – den vi er – og værdifulde ved vores blotte eksistens.

Det vil sige: Hvis ikke vi har vores mor og far, hvis ikke vi har vores søskende og vores børn, hvis ikke vi har venner, bekendte og naboer, hvis ikke vi havde samfundet omkring os – der lader os være som vi er - så var vi ganske fortabte. Fortabte i den forstand, at vi ville gå til grunde og dø. Vi er – ganske enkelt – helt og aldeles afhængige af dem og af det vi ikke selv har skabt. Og samtidig er vi fuldstændig afhængige af, at vi lærer at tage ansvaret for os selv og vores liv.

Sådan er det også i forhold til livet og skæbnen. Vi er nødte til at tage ansvaret for hvad vi spiser, vores motion, om vi ryger og om vi passer på os selv – som om

vi har indflydelse på vores liv og vores livs længde. Og samtidig er det sådan for os alle, at vi intet kan gøre ved det, hvis vi rammes af pludselig sygdom eller ulykke.

Som mennesker skal vi på den måde kunne rumme, at vi har ansvaret fores liv og hvad vi gør med det, samtidig med, at vi kan være fuldstændig magtesløse over for det, der sker med os. Det har Niels Hausgaard kommenteret med sin vanlige humor. Når han bliver spurgt, om han tror på Gud, svarer han *Ja, jeg er ikke naiv!* Hausgaard er nemlig fuldstændig klar over, hvor magtesløse vi er over for sygdom, ulykke og pludselig død.

I Evangeliets historien om *Simon den spedalske*, er Simon magtesløs over for sin sygdom. Og kvinden, der salver Jesus er magtesløs over for den det pres og ubehag, der hviler på hende – fordi hun er kvinde i en verden, hvor kvinder i bund og grund regnes for intet. Og så er hele pointen i hi-

storien, at de begge to mødes af den rette ånd.

Evangeliet handler nemlig altid om den rette ånd. Den rette ånd, der skaber hjerterne om. De møder Jesus – og han er absolut ikke regnet for noget som helst i den verden han levede i. Han var – populært sagt, en idiot. Han levede i en verden, hvor der herskede en religiøs lov, der var lige så forfærdelig, som vi ser det rundt omkring i verden i dag. Ved at træde op imod samtidens religiøse lov, underskriver Jesus sin egen dødsdom. Ikke særligt klogt. Men for os bliver denne *dumhed* til noget ganske enestående. For samtidig sætter hans død og opstandelse en ny ånd i verden. Den ånd, der skaber hjerterne om.

Kristus er Guds skabende ånd og kraft – han er der, hvor hjerterne skabes om. I historien om *Simon den spedalske* – blive de, der anses for værdiløse mennesker mødt af den rette ånd. De bliver set og behandlet ordentligt og derved skabes de om, så de





kan føle sig værdifuld. Så værdifuld, som man er, når man nu engang er skabt i Guds billede. Så værdifuld, som man er, når i dåben er antaget som Guds barn.

Derfor handler dåben og konfirmationen ikke om, at der siges ja til religiøs lovfanatisme på Guds vegne. Når I om lidt siger ja, til trosbekendelsen, så siger I ikke ja, til at tro på Gud på en overtroisk måde. I jeres liv vil tro og tvivl altid være to sider af samme sag. For sådan er det at være døbt og kristen i vores *Luthersk-Evangeliske* verden og virkelighed. Her er der altid en spænding mellem troen og tvivlen. Ligesom vores liv også altid er spændt ud mellem den uendelig meningsløshed og det der er uendeligt meningsgivende.

I siger ikke ja, til at tro på Gud på en måde, der er tåbelig, overtroisk eller fanatisk. I siger ja til det forhold, der åbenbarer sig med Kristus – at *den rette ånd – skaber hjerterne om...* Da I, i sin tid blev døbt, var I omgivet mennesker, hvis hjerter I smel-

tede. Mennesker, hvis hjerter blev skabt om, bare fordi I var blevet til. Skabt om, alene af den grund, at I var blevet født. Og om lidt, når I skal op og sige, ja til, at det var i orden, at I blev døbt – og resten af dagen – er I atter omgivet af de mennesker, hvis hjerter I får til at smelte. De mennesker, der i bund og grund elsker jer. De mennesker, der slet ikke kan leve uden jer. På den måde er man i dåben og i konfirmationen omgivet af den rette ånd. Guds ånd i den uendelige dybde og i den uendelige højde. Den ånd, der skaber hjerterne om.

I kan nemlig roligt regne med, at jeres forældre og bedsteforældre står i kø for at knuse, kramme og kysse på jer. De vil endnu engang sørge for, at ”I får kærligheden at føle...” på en dejlig og berigende måde. I den anledning vil jeg gerne sige: *Herren være med jer...* I må leve med det og tage imod det, så godt, som I nu kan. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er nemlig jeres skyld, at der på denne dag er uendelig dybt under dem og uendelig højt

Konfirmation den 24. april 2016



Bagest fra venstre: Hans Sørensen, Josefine Thormørgård Nielsen, Camilla Faurby Christensen, Mariene Villberg Amalie Holst De-
mant, Sofie Jespersen, Frida Pejts Rytter Sørensen, Alberte Engmark Nielsen, Marie Dons Larsen, Christina Ellen Fløjborg Niel-
sen, Anna Caroline Broe, Christina Hansen, Anna Rahbek Hansen, Clara Dyrendal Hansen. Forreste række fra venstre: Bastian
Emil Hjelteig Jørgensen, Asger Ravn Sandgaard, Asger Vestergaard Hjortø, Marcus William Jensen-Pedersen, Martin Jimmi Niel-
sen, Lars Christian Pedersen, Jacob Varmild Mikkelsen.

Konfirmation den 1. maj 2016



Bagest fra venstre: Hans Sørensen, Elyra Panduro Mastellone, Clara Clausen Skimberg, Celine Vedsted, Christine Brøchner Vedel, Anni Skak Bøgevald Larsen, Victoria Guldberg Pedersen, Sophie Guldberg Pedersen, Dagmar Hedegaard Hybel, Jette Marstrand Jacobsen, Frederikke Wichmann Dons, Matilde Reinholdt Rævdal, Klara Vålberg Hemmingsen, Maja Kristine Pedersen, Pernille Lind Andersen.
Forreste række fra venstre: Kathrine Skov Nielsen, Isabella Samsø Fournaise, Lukas Møgelbjerg Thyregod, Rasmus Andreas Pedersen, Tobias Wieland Bejlegård Thomsen, Christoffer Wieland Bejlegård Thomsen, Kristian Hørdum Agstner, Kristoffer Hansen, Mads Loft Margaard, Mikkel Eichmeier Hansen, Kristian Kroer Madsen, Andreas Nørgaard Pedersen, Mathias Brændkilde Schødt, Lea Duus Madsen, Maja Gehring Norman Rasmussen.



over dem. Jeres dåbs dag og jeres konfirmationsdag er for dem, en højtidsdag i ordets egentlige forstand.

Se alt dette er ikke en indlæring i den rette tro. Alt dette er erfaring. Ganske almindelig menneskelig erfaring. En erfaring af den rette ånd, en erfaring af kærligheden

og dybest set en erfaring af Guds kraft, der fremmer livet og hæmmer døden.

Dette vil jeg her til sidst illustrere med en sørgmunter historie fra mit eget liv. Kort tid efter, at jeg var fyldt halvtreds, var jeg i København. Jeg overnattede hos nogle



venner, der havde en stor lejlighed lige ved søerne. De havde god plads til mig. Det var alle tiders. Disse rare mennesker havde en søn, der netop var blevet konfirmeret. Han havde fået lov til at holde fest for alle vennerne. Hele lejligheden hoppede til takten af nogle meget høje bas-drøn. Jeg fik anvist et soveværelse i den fjerneste ende af lejligheden. Der gik lang tid, før jeg faldt i søvn, men det lykkedes. Midt om natten vågnede jeg pludselig med et sæt ved at lyset blev tændt. Ind kom et par i konfirmationsalderen. De fnisede og de grinede. De ledte åbenlyst efter et sted, hvor de kunne øve sig i at kysse og kramme. De så slet ikke, at jeg lå der og puttede mig under min dyne. De kom hen over gulvet. Pigen satte sig på sengen – lige oven på mig. Hun røg forskrækket op igen, idet hun råbte:

”Aadd – der ligger en ulækker gammel mand.”

Og så var de væk... I kan se det morsomme i det. I morer jer. Og i morer jer i den rette ånd. Men I må forstå, at det virkelig var hårdt og ubarmhjertigt for mig at lægge øre og krop til at være *gammel og ulækker*. I morer jer, men jeg håber og tror, at I morer jer over det i den rette ånd. Hvis I morer jer i den rette ånd, så forvandler det mit nederlaget til en sejr. Det forvandler min græmmelsen til en glæde. Det forvandler mit ansigtstab til en styrke og en resurse.

Altså:

Jeg kan ikke lære jer at tro på Gud – jeg kan heller ikke lære jer at lade være.

Jeg kan heller ikke ændre på det forhold, at I konfirmander er en kærlighedsgave til jeres forældre og bedsteforældre.

Jeg kan ikke lægge skjul på at kærligheden til kæresten, børn og børnebørn sidenhen vil forvandle jeres hjerter og jeres liv.



Jeg kan ikke ændre på det forhold, at den rette kærlighed og den rette ånd, forvandler livet igen og igen og igen.

Derfor skal det atter lyde:
*Gud vil for evigt forhindre,
at liv blir' til tomhed og dom,
så han gir' sin Ånd i vort indre,
og den skaber hjerterne om.*

Og med disse ord vil alle vi, der gør tjeneste ved kirkerne i Vigerslev sogn ønske jer en rigtig god konfirmationsfest – og en rigtig dejlig blå mandag.

Amen.



Inge Anker Hansen i Langesø Skovkapel

I forbindelse med *Morud Kunstdage* har billedkunstner Inge Anker Hansen udstillet i Langesø Skovkapel. Oprindeligt arbejdede Inge Anker Hansen med lertøj med

dekoration. Efter nogle somre som instruktør i tekstilarbejder på sommerhøjskole i Sydslesvig, blev det tekstil og blandform, der fascinerede mest.



Gravermedhjælperne

Gravermedhjælper Tom Andersen har valgt at opsige sin stilling fra den 1. marts 2016. Tom har virket i Vigerslev sogn siden 2010 og han er nu kommet til den alder, hvor han gerne vil pensioneres og nyde sit otium.

Tom har været en flittig og respektret medarbejder. Tom har altid mødt til gudstjenesterne og de kirkelige handlinger med et godt humør og han har altid været meget pligtopfyldende i det daglige arbejde på kirkegårdene.

I forbindelse med gudstjenesten den 20. marts tog vi den officielle afsked med Tom ved en hyggelig sammenkomst i Køreladen. Ved den lejlighed gav graver Helle Madsen udtryk for, at hun har været meget glad for samarbejdet med Tom. Tom Andersen lovede på sin side, at han ville være behjælpelig med afløsning, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vores nye gravermedhjælper, Per Henrik Jensen, kommer fra Veflinge. Per blev valgt blandt et meget stort antal ansøgere. Vi håber at Per bliver glad for arbejdet på kirkegårdene og i kirkerne og at han bliver i stillingen i mange år.

Menighedsrådet



Aktivitetskalender

Menighedsmøde.

Søndag den 5. juni kl. 10.15 efterfølges gudstjenesten i Langesø Skovkapel af det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådsformand Morten Aarup-Kristen vil orienterer om menighedsrådets virke i det forgangne år og om de opgaver menighedsrådet er stillet overfor i de kommende år. Menighedsrådet serverer kaffe og kage.

Solsikkegudstjeneste.

Dorte Svendsen og Anja Præst laver som sædvanligt et arrangement for børnene i Langesø Skovkapel i forbindelse med årets Solsikkefest. Det foregår søndag den 21. august kl. 11.00.

Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget 2016.

Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 er der opstillingsmøde til menighedsrådsvalget 2016. Mødet foregår i Køreladen ved Langesø Skovkapel. Der serveres kaffe og kage.

Konfirmandindskrivning og høstgudstjeneste.

Søndag den 18. september 2016 kl. 10.15 er der i forlængelse af høstgudstjenesten

konfirmandindskrivning i Vigerslev kirke. Konfirmandindskrivningen er en forudsætning for at gå til præst og siden, at blive konfirmeret. Efter gudstjenesten står præstesekretær Elene Munk og Hans Sørensen for konfirmandindskrivningen, mens menighedsrådet står for servering af kaffe, so-davand og kage.

Gospel workshop.

Gospel workshop med Ulrika Rosdahl i Vigerslev kirke søndag den 9. oktober 2016 kl. 14.00. Gospelarrangementet er et tilbud til børn og voksne i alle aldre.

Allehelgen.

Søndag den 6. november 2016 kl. 19.30 er der Alle Helgens gudstjeneste med deltagelse af Langesøkoret. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med et let trakte-ment i Køreladen.

Julekoncert med Langesøkoret.

Søndag den 4. december 2016 kl. 16.00 er der den årligt tilbagevendende Julekoncert med Langesøkoret i Vigerslev kirke.

Til alle arrangementer og gudstjenester kan kirkebilens bestilles hos Hans Sørensen på tlf. 21 39 47 23.

Gudstjenestetider

Tidspunktet for gudstjenesterne i Vigerslev kirke og Langesø Skovkapel offentliggøres på Vigerslev sogn hjemmeside www.vigerslevsogn.dk, i Fyens Stiftstidende, i Område-avisen Nordfyn og i glasskabet på Langesø Skovkapel.

Kirkebilens kan bestilles hos Hans Sørensen på tlf. 65 96 40 23 eller 21 39 47 23.

Ansvarshavende: Hans Sørensen, tlf.: 65 96 40 23

Formand: Morten Aarup Kristensen, tlf.: 40 19 80 92

Næstformand: Preben Foldager, tlf.: 20 28 45 37

Kirkeværge: Preben Foldager, tlf.: 20 28 45 37

Kasserer: Greta Kaltoft Nielsen, tlf.: 23 35 21 10

Graver: Helle Madsen, tlf.: 23 26 84 69

Kirkegården: tlf.: 23 26 84 69

Kirkebilens: tlf.: 65 96 40 23

Redigering: Hans Sørensen

Fotos: Jørn Kaltoft Nielsen og Morten Andersen